



***“Om vriend en broed’ren”***

**Kerkblad van de Christelijke Gereformeerde Kerk  
Rotterdam - Kralingen**

## Aan de rechterhand van de Vader.

*Die ook ter rechterhand Gods is.*  
(Romeinen 8:34 midden)

Veertig dagen na dat Hij opgewekt is door Zijn Vader uit de dood, leidde Hij Zijn discipelen naar de Olijfberg. Daar sprak Hij woorden van troost. Hij zal heengaan naar Zijn Vader, maar hen niet alleen laten. Nee, Hij zal de Vader bidden dat Hij een andere Trooster zal geven, Die bij hen zal blijven tot in eeuwigheid. *Ga maar naar Jeruzalem terug en blijf biddend uitzien totdat u zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte, dat is met de Heilige Geest! Want echt discipelen, Ik ben met u en Ik blijf met u tot het einde der wereld.*

Met deze rijke woorden neemt de Heere Jezus afscheid van Zijn volk. En zie, daar laten Zijn voeten de aarde los. Hij vaart op naar Zijn Vader.

De discipelen staren Hem na... en wat zien ze...?

Zijn uitgebreide handen, die Hij zegenend over hen uitstrekt. En in die handen de littekens van Zijn werk op aarde. Ze keken, totdat een wolk Hem wegnam voor hun gezicht.

Maar Christus ging verder. De poorten van de hemel gingen open en als *de Koning der ere* trad Hij binnen in het huis van Zijn Vader

O wat een wonder. Een Mens wordt toegelaten in het hemelhof, een Mens, Die ook God was en bleef. Een Mens, Die rechtvaardig was en aan al de eisen van God heeft voldaan. Daarom ging de hemelpoort open, die de mens door de zonden had toegesloten.

Als de Middelaar Gods en der mensen wordt Hij verhoogd, uitermate verhoogd. Hij krijgt de hoogste plaats die er is, aan de rechterhand des Vaders. *Ja, wat meer is ....., Die ook ter rechterhand Gods is!*

Weet u wat dat zeggen wil? Dat de Vader Hem alle macht geeft in de hemel en op aarde. Hij is daar als het Hoofd van Zijn Kerk, maar Hij is daar ook om heel de wereld te regeren! Die macht geeft de Vader aan Zijn Zoon!

Daarin ligt zo'n rijkdom opgesloten voor de Kerk des Heeren. Want als Hij Zijn macht uitoefent over Zijn Kerk dan betekent dat drie dingen:

Allereerst is die macht zó groot dat geen andere macht daar tegen op kan. Hij is de almachtige Koning, Die Zijn volk nu altijd beschut en bewaard. Hij heeft gesproken: *En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. Zó groot is Zijn macht. Zijn Kerk ligt in Zijn handpalmen gegraveerd, onuitwisbaar. Daar kan geen enkele macht tegenop, zelfs de hele hellemacht niet, want die heeft Hij overwonnen. Daarom is de bruid van Christus zo veilig bewaard! In hun Bruidegom zijn ze meer dan overwinnaars! O wat een macht van Christus!*

Maar in de tweede plaats betekent die macht, dat Hij Zijn Kerk niet alleen bewaard, zolang ze reizen moeten door de woestijn van dit leven, wat zo menigmaal een tranendal is, maar Zijn macht is ook zó groot dat Hij Zijn volk rijp maakt voor hun hemelvaart. Want hun Heere is hun voorgegaan, maar zij zullen volgen. *In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen en Ik ga heen om uw plaats te bereiden en als Ik die bereid zal hebben, kom Ik terug om u ook te brengen waar Ik ben!*

't Valt niet mee hè, op weg naar het beloofde land? Wat een vijanden! Dan is het Amalek die van achteren aanvalt, dan komt Balak met zijn aanvallen om u te vervloeken. O, die doodsvijanden van Gods volk kunnen zo tekeer gaan dat u meent nooit in het beloofde land te zullen komen! Maar heb goede moed, volk van God. De duivel, de wereld en de zonde zullen nooit winnen. Al lijken ze zo machtig, maar Christus is álmachtig. Al lijkt het dat ze u zullen doden, maar uw ziel zullen ze nooit meer kunnen doden. Want de Heere bewaard de zielen van de Zijnen! En Hij zal alle dingen mee doen werken ten goede!

Ja en dan de **laatste vrucht** van Zijn macht: als dan de tijd aangebroken is dat God Zijn Kerk zal thuishalen en zij zal staan voor de Jordaan... o dan zal Hij haar niet verlaten hoor! Al staat de Jordaan vol met water en denkt zij met christen uit het bekende boek van Bunyan om te komen in het water, dan is daar toch Hopende die haar zal bijstaan! Hij zal haar toeroepen: *Denk niet dat de HEERE u verlaten heeft hoor! Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door rivieren, zij zullen u niet overstromen!*

Dat komt door de macht van de verhoogde Middelaar, Die nooit zal laten varen de werken van Zijn handen. Want de dood is de laatste vijand van Gods volk, maar Christus heeft ook die teniet gedaan. En al zijn er van Gods kinderen, die met veel strijd en in duisternis sterven, toch geldt van allen:

*Dan ga ik op tot Gods altaren,  
 Tot God, mijn God, de bron van vreugd;  
 Dan zal ik, juichend, stem en snaren  
 Ten roem van Zijne goedheid paren,  
 Die, na kortstondig ongeneugt,  
 Mij eindeloos verheugt.*

*Ds. J. de Bruin*

## **Diensten des Woords**

woensdag	1 mei	19.45 uur <i>Bijbellezing</i>	ds. J. de Bruin
zondag	5 mei	10.00 uur & 16.30 uur	ds. J. de Bruin
donderdag	9 mei	10.00 uur <i>Hemelvaart</i>	ds. J. de Bruin
zondag	12 mei	10.00 uur	br. H. Bor
		16.30 uur	ds. D.J. Budding
zondag	19 mei	10.00 uur & 16.30 uur <i>openbare geloofsbelijdenis</i>	ds. J. de Bruin <i>1<sup>e</sup> Pinksterdag</i>
maandag	20 mei	10.00 uur <i>2<sup>e</sup> Pinksterdag</i>	kand. A. R. van Asselt.
zondag	26 mei	10.00 uur & 16.30 uur	ds. J. de Bruin
zondag	4 juni	10.00 uur & 16.30 uur	ds. J. de Bruin
woensdag	12 juni	19.45 uur <i>Bijbellezing</i>	ds. J. de Bruin

### ***Prijsoverzicht van de collectebonnen die beschikbaar zijn :***

1 vel van 20 stuks x € 0,20 = €	4,00
1 vel van 20 stuks x € 0,50 = €	10,00
1 vel van 20 stuks x € 1,00 = €	20,00
1 vel van 20 stuks x € 2,00 = €	40,00
1 vel van 20 stuks x € 5,00 = €	100,00

## ***Collecterooster mei 2024***

<i>datum</i>	<i>1e collecte</i>	<i>2e collecte</i>	<i>3e collecte</i>
5 mei 2024	eredienst	ond. kerk & pastorie	algemene kosten kerk
9 mei 2024	eredienst	stichting Stephanos	<i>Hemelvaartsdag</i>
12 mei 2024	eredienst	diaconie	algemene kosten kerk
19 mei 2024	eredienst	<i>zending Friedestimme</i> <i>1<sup>e</sup> Pinksterdag</i>	algemene kosten kerk
20 mei 2024	eredienst	<i>zending Friedestimme</i>	<i>2<sup>e</sup> Pinksterdag</i>

26 mei 2024	eredienst	ond. kerk & pastorie	algemene kosten kerk
2 juni 2024	eredienst	diaconie	algemene kosten kerk
9 juni 2024	eredienst	<i>zending Friedestimme</i>	algemene kosten kerk

### ***Data om te onthouden***

1 mei	Bijbellezing, aanvang 19.45 uur, onderwerp: Hebreëen 11: 22
8 mei	Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur
15 mei	Vrouwenvereniging, aanvang 10.00 uur in de zijzaal
15 mei	Bijbelkring Jongvolwassenen, aanvang 20.00 uur
26 mei	Zondagsschool, na de morgendienst
29 mei	Brakelavond, aanvang 19.45 uur
5 juni	Jaarlijks uitje Vrouwenvereniging "Martha"
5 juni	Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur
12 juni	Bijbellezing, aanvang 19.45 uur onderwerp: Hebreëen 11: 23

### ***Uitzending kerkteléfonoon, aanvang 19.30 uur ook via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)***

woensdag	1 mei 2024	ds. J. de Bruin	Hebreëen 11: 22
donderdag	2 mei 2024	ds. A.J.T. Ruis	Numeri 6: 24-26
donderdag	9 mei 2024	ds. J. de Bruin	<i>Hemelvaartsdag</i>
donderdag	16 mei 2024	ds. J.M.J. Kieviet	Lukas 18: 1-8
donderdag	23 mei 2024	ds. W. Pieters	Psalm 102: 13
donderdag	30 mei 2024	dr. C.P. de Boer	Jesaja 64: 8
donderdag	6 juni 2024	Prof. dr. A. Baars	Romeinen 5: 1

### ***Oppasrooster crèche***

5 mei	Willemieke en Sabine
12 mei	Regina en Jolijn
19 mei	Willemijn en Esmaralda
26 mei	Heidi en Myrthe
2 juni	Dirma en Alexandra

Vriendelijke groet, Maaike Jongenelen

## ***Schoonmaakrooster kerkgebouw mei 2024***

Week 19	6 mei – 11 mei	Marjan / Anneke / Annelies S.
Week 20	13 mei – 18 mei	Gerdine / Elise / Melissa
Week 21	20 mei – 25 mei	Corrie / Elisabeth / Bertine
Week 22	27 mei – 1 jun	Machteld / Jacomiene / Jolijn
Week 23	3 jun – 8 jun	Marije / Esther / Annelies v. D

## ***Zondagsschool “Timotheüs”***

Beste kinderen van de zondagsschool,

Op het moment dat jullie dit stukje lezen, hebben jullie waarschijnlijk meivakantie. Lekker even een paar weken geen school en andere dingen doen! Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar wat jullie allemaal zullen hebben gedaan in jullie vakanties.

Jullie zullen alleen nog wel even geduld moeten hebben, want in mei gaat de bijeenkomst op zondag 12 mei niet door. De volgende bijeenkomst is dus pas op zondag 26 mei.

Op de vorige bijeenkomst van 28 april waren Jonathan, Ezra, Lea en juf Annelies Steehouwer helaas voor de laatste keer op de zondagsschool, omdat zij gaan verhuizen. Gelukkig hebben we ook twee nieuwe juffen erbij: juf Jacomiene Anker en juf Willemijn Boeren.

Tenslotte hopen in mei drie kinderen van de zondagsschool jarig te zijn. Dit zijn Jaïra, Rianne en Loïs. Alle drie alvast Gods zegen en een fijne verjaardag toegewenst! We zullen vast wel horen wat jullie voor moois zullen hebben gekregen.

Groeten van alle juffen en meesters van de zondagsschool.

## ***Jeugdvereniging -16 “Jonathan”***

Ha jongens en meiden,

Op zondag 14 april een mooie preekbespreking met elkaar gehad over Openbaring 7. Het is fijn om zo met elkaar over Gods Woord en de preek te praten.

Zaterdag 20 april zijn we met een groepje jongeren naar het jeugdappel in Nijkerk geweest. Ds. De Jong sprak over wie God was voor Abraham. Abraham wordt ook wel eens een vriend van God genoemd. Toch sprak God

13 jaren niet met Abraham. Dat was omdat hij zijn eigen weg ging en niet naar God luisterde. God was als een vriend, maar ook de Almachtige God. De vraag die we meekregen: Wie is God voor jou? Verder hebben we nog een mooie workshop gevolgd over de Namen van God, 's middags hebben we samen met de jeugdvereniging van Elburg een gezellige maaltijd gehad. We zijn alweer bijna aan het einde van het verenigingsseizoen gekomen. Op Hemelvaartsdag hopen we met elkaar op kamp te gaan naar Vlaardingen. Het thema van het kamp dit jaar is: Be social! Verdere informatie over het kamp volgt nog!

Hartelijke groet, Jaco, Mark en Eunice

### ***Jeugdvereniging +16 "Benjamin"***

Beste jongeren,

We hebben de laatste 'normale' zondagavond van dit seizoen er al weer op zitten! Deze avond heeft Thom een inleiding gehouden over het gebed van Hizkia. Een duidelijke inleiding, waarin we het tweede gebed van Hizkia hebben bestudeerd, maar waar we ook zijn terugval in de hoogmoed zagen. In mei komt er nog een preekbespreking met de dominee. De datum hiervan is nog niet bekend, dit zal nog doorgegeven worden via de groepsapp. Daarnaast komt ook het hoogtepunt van het seizoen eraan, namelijk het JV-weekend! Dit is van 8 tot 11 mei. Willem, Thirza en Anne-Mirte zorgen voor de Bijbelstudies en er staan ook een aantal leuke activiteiten op de planning! We hopen op een fijne en gezellige tijd met elkaar!

Hartelijke groet, Anne-Mirte de Groot

### ***Bijbelkring Jongvolwassenen***

Ha allemaal,

Bij de Bijbelkring in april mochten we ook weer rekenen op een mooie opkomst. We waren te gast bij Willem Maarten en Jacomiene en Bertine deed de inleiding over Prediker 10. In dit hoofdstuk staan zoveel wijze lessen voor het leven van alledag. Mooi om hier ook over door te praten tijdens de gepreksvragen.

De Bijbelkring in mei staat gepland op woensdag 15 mei. De locatie wordt later nog meegedeeld. Kees zal de inleiding doen, die gaat over Prediker 11 vanaf vers 9 en Prediker 12. Dit gedeelte wordt ook besproken in het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 19 in het bijbelstudieboekje.

Allemaal weer van harte welkom, tot dan!  
Hartelijke groet, Arjan en Elise

### *Van de vrouwenvereniging “Martha”*

Op 3 april jl. kwamen we bij elkaar in de zijzaal, dit keer met een klein groepje. We bespraken Bijbelstudie 5 over zonden en ongerechtigheid. Geen makkelijk onderwerp. Maar voor Gods aangezicht is en blijft het nodig ons te verootmoedigen. We moeten beleven dat we onwaardig zijn en blijven om het offer van Christus, de genade te ontvangen. Wat is het dan een wonder als de Heere in liefde aan een zondaar wil gedenken en doet ervaren dat de zonden door het Bloed van Christus vergeven zijn. Wat kan het ook een innerlijke strijd geven als zekerheid van de zaligheid niet ervaren wordt. Dat kan gevoelens van moedeloosheid geven. Wat mooi als we op de vereniging over deze dingen mogen spreken en dingen met elkaar mogen delen. Bovenal is het van grote waarde dat we elkaar kunnen opdragen aan de Troon der Genade. Zo is het ons gebed dat de Heere door wil gaan met Zijn werk onder ons.

Op D.V. 15 mei komen we als vereniging weer bij elkaar in de zijzaal, Dan is hoofdstuk 6 uit het boekje “Vergeving” aan de beurt. Hierin worden 2 waarschuwingen uit psalm 130 besproken. Aan de ene kant een waarschuwing voor moedeloze. We mogen niet denken dat het nooit meer goed kan komen tussen God en onze ziel. Dat is niet tot Gods eer. Ten tweede wordt gewaarschuwd voor een gemakkelijk leven, waarin we niet steeds opnieuw onszelf onderzoeken hoe wij staan tegenover de Heere en te strijden tegen de zonden. Ook weer genoeg gespreksstof. Welkom allemaal.

Op D.V 5 juni staat ons jaarlijks uitje gepland. We hopen naar Delft te gaan.

Hartelijk welkom op onze bijeenkomsten.  
Marjan en Elselien



## ***Commissie ZorgSaam***

Op D.V. 25 juni staat het jaarlijks uitje gepland. We hopen dit jaar naar diegaaarde Blijdorp te gaan. Alles wordt geheel verzorgd, koffie met gebak, een heerlijke lunch en natuurlijk de vele dieren die te zien zijn. We kijken uit naar een mooie dag met elkaar. Vervoer kan worden geregeld en ook ter plekke is het mogelijk om gebruik te maken van een rolstoel. Gaat u met ons mee? Schrijft u dan alvast de datum in uw agenda! Het definitieve programma hopen we in de kerkbode van juni bekend te maken. Voor deze dag wordt een eigen bijdrage gevraagd van 25 euro. Opgeven kan nu al tot en met 17 juni bij Machteld Stolk (06-57655023) en Elselien Alderliesten (06-14335933) of [elselien.alderliesten@kliksafe.nl](mailto:elselien.alderliesten@kliksafe.nl)).

Hartelijke groet, Machteld en Elselien

## ***De drie ambten van Christus (13)***

### ***De priesterlijke bediening in de kennis van de verlossing (I)***

#### EVANGELISCHE ONTDEKKING.

De vorige keer hebben we stil gestaan hoe Christus als Priester Zijn werk doet in het leven van Zijn volk. Als Profeet ontdekt Hij aan zonde en schuld. Daarbij leert een zondaar wanhopen aan zichzelf, maar niet aan God. Juist drijft hem dit naar de HEERE zodat de zondaar zijn Rechter om genade gaat bidden. En we hebben gehoord wat prof. Wisse in dat licht schrijft over de HEERE als Rechter. Omdat Christus aan de rechterhand van Zijn Vader staat en dus tegenwoordig is in de gerichtshandelingen als Priester, is de Rechter als het ware beïnvloed en kan de zondaar niet verloren gaan. Het ontdekkend werk is een evangelische ontdekking en geen ontdekking om een zondaar te verdoemen. Juist niet! Dat is het wonder. Nee, deze ontdekking leidt tot verlossing. Het is een 'zoete ontdekking'. *De zondaar vindt het zalig om door schuldbesef getroffen en verslagen voor God te buigen. Uit dezelfde priesterlijke oorzaak zullen dan ook bewegingen in de ziel ontstaan, die uitzien naar verlossing en in het eind in Christus Zelf*.

Dat is dan ook een onbedrieglijk kenmerk van het echte geestelijke leven. Ellendekennis die heen leidt tot Christuskennis. In de Bijbel staan duidelijke

voorbeelden van mensen die ontdekt werden aan zonde door de algemene werking van de Geest. Maar het bracht hen nooit tot Christus.

Daarom is zondekennis zonder meer geen bewijs dat iemand wedergeboren is. Dat roept om zelfonderzoek en degenen die de Heere hebben leren vrezen zijn daar geen vreemde van. Juist zij kampen met de strijd: zou het alles wel van de Heere zijn? Zou ik me niet bedriegen? Gedurig leggen ze dat voor de HEERE neer en zeggen: *beproof mij en zie of bij mij een schadelijk weg zij en leidt mij op de eeuwige weg!*

Maar zulke worden wel door de Heilige Geest geleid tot de kennis van de verlossing in Christus. Daar zorgt Christus Zelf voor en dat hoort bij Zijn Priesterlijk werk.

Wisse schrijft dat *'een waar ontdekte zondaar uitgangen naar en betrekkingen op de Heere Jezus krijgt'*. En dan noemt Wisse een typische uitdrukking van hem. Hij zegt dat de evangelische ontdekking gepaard gaat met *'verlossingsbekommernis'*.

#### VERLOSSINGSBEKOMMERNIS.

Er wordt weleens gesproken over 'bekommerden'. Maar wat bedoelen we daar nu mee? In veel gevallen bedoelen we daar een ontdekte zondaar mee die bekommerd is over zijn staat voor God, over zijn zonden, de eeuwigheid...

Maar dat bedoelt prof. Wisse hier niet. Wat dan wel? Een duidelijk definitie geeft hij niet. Toch wordt het wel duidelijk wat hij ermee bedoelt. Hij verwijst naar Zondag 5 en 6 van de Catechismus. Daar staat beschreven wat hij 'verlossingsbekommernis' noemt. In de zondagen 2-4 wordt een zondaar ontdekt aan zonde en schuld, de diepe val in Adam en de straf die rechtvaardig verdiend is. En wordt dan direct in Zondag 6 gewezen op de Heere Jezus als Middelaar en Verlosser? Nee, de zondaar gaat wel vragen naar een middel. Er komt een vragen en een uitzien naar een weg van verlossing. Waar komt dat vragen vandaan? Dat vloeit voort uit het Priesterlijk werk van Christus in de hemel. Want wat doet Hij daar? Hij bidt en pleit voor Zijn Kerk, die gedagvaard wordt voor God in zijn geweten. Hij vraagt of God de ontdekte zondaar niet wil verdoemen op grond van Zijn bloed, maar wil behouden. En al kent de gedagvaarde zondaar het middel nog niet, toch is er een vragen naar het middel: *is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen?*

Wisse schrijft dan: *Hier mag een vragen ontstaan naar algehele ontkoming uit Christus' borgtochtelijk pleiten daarboven.*

In dat vragen en uitzien naar een middel erkent de zondaar wel dat hij nergens recht op heeft dan op een welverdiende straf, en nochtans krijgt hij vrijmoedigheid om de HEERE om genade te smeken. Maar wel in een eerlijke weg: in de *'sfeer van het recht'*.

Dat is de betekenis van *'verlossingsbekommernis'*. Uitzien naar verlossing door recht! Op zodanig wijze dat de HEERE erin verheerlijkt wordt!

### VLUCHTEN TOT CHRISTUS.

Toch zal het niet bij een vragen en uitzien naar verlossing blijven. Er zal wat op moeten volgen! Wisse schrijft dan over de *'volle toepassing van de verlossing'*.

Hoe gaat dat dan? Christus zal door de prediking bij de ontdekte zondaar gebracht worden door de Geest en dan zal de Geest het geloof schenken om tot Christus te gaan, zodat de ziel door het geloof met Christus verenigd zal worden.

De Heilige Geest maakt daar eerst plaats voor door een zondaar te leren wat Paulus ook geleerd had: *Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.*

Ja dan wordt Christus onmisbaar en noodzakelijk! Niet alleen vanwege de ongerechtigheden, maar ook omdat al mijn eigengerechtigheden niet verlossen kunnen. Dan blijft er echt alleen maar over: *Geef mij Jezus of ik sterf!*

Maar... ach... hoe kom ik tot Hem? Er ligt voor mijn waarneming zo'n dikke muur tussen Christus en mij! Maar zie dan laat de Geest Hem zien in de Schriften, in het gewaad van de Heilige Schrift ga ik de Christus ontdekken! Ja die ontdekkingen kunnen soms zó groot en rijk zijn dat ik uitroep: *Zulk Eén is mijn Liefste en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk!*

Ja en als dan die eerste belemmering is weggenomen, omdat Christus Zichzelf in het Woord laat zien, komt een tweede belemmering: zou ik wel welkom zijn bij Hem? Ik ben zo walgelijk? Zou ik wel mogen komen tot deze grote, Goddelijke Christus? Ik..., vloekwaardig, hulpeloos, ellendig...?

Weet u wat de Heilige Geest dan doet? Hij laat de stem van Christus horen die zo hartelijk nodigt: *Komt allen tot Mij! Toe kom maar! Ik zal u rust geven! Al wie tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen!*

En in het horen van Christus' stem, gaat de Geest het hart van de ontdekte, onwaardige zondaar zo overreden, dat hij tenslotte niet meer weigeren kan en komen zal! Zie maar bij de bloedvloeiende vrouw. Ze kón niet anders meer!

Dan kómt er een vluchten –niet vanwege de ontdekking- maar ‘*door het zien van Christus, het zó zien van Hem dat ik niet meer van Hem kán afblijven*’.

## Oekraïne

*Wat blijft het toch een dubbele situatie waarin we leven...*

*Het is voorjaar, alles komt tot leven, stralend weer... De kinderen genieten van het buiten spelen. Als ik in de tuin zit ruik ik de lelietjes van Dalen, zie al de bloemen kleuren, hoor de vogels zingen, de haan bij de burens, voel de zon op m'n huid...en als we 's-avonds met Wasja nog even een rondje lopen zien we de zon op de bergtoppen, horen het vogelkoor zingen, alles lijkt zo vredig, tot opeens het luchtalarm weer afgaat en je wakker geschud wordt uit je droom: het is oorlog, en het wordt steeds grimmiger...*

Zomaar een klein stukje uit een blog van Anja uit Oekraïne. U weet misschien nog wel, naast Stefanie hebben we ook contact met Anja, die daar een kleuterschooltje leidt. Het wordt steeds grimmiger schrijft ze.

Onze hulp blijft daarom zo bijzonder nodig. De levensmiddelen en andere hulpgoederen, die Willem Jan en Andries ook namens onze gemeente daar mochten afleveren, waren dan ook weer zeer welkom. U heeft hen wellicht ook op hun reis gevolgd via ‘Polarsteps’. Zij hebben een voorspoedige reis gehad, mensen ontmoet en mooie indrukken opgedaan.

Enkele dagen nadat zij weer in Nederland waren, ontvingen we het bericht van het plotselinge overlijden van een van de medewerkers in de opslag. Stephan. Hij was de soep uit Nederland aan het inladen die naar het front vervoerd zou worden.

*Onze broeder uit de gemeente, Stephan, ging vanmorgen naar zijn 'werk'. Beter gezegd naar zijn bediening, want het is een liefde dienst. Hij werkt in de opslag, waar de transporten binnen komen en het vervolgens verder verdeeld en verzonden wordt naar de gaarkeuken, het front, vluchtelingen en waar ook maar nodig. Vanmorgen zakte hij opeens in elkaar... reanimatie mocht niet meer helpen... Broeder Stephan was niet meer... Vorig jaar samen met zijn vrouw tot geloof gekomen, samen gedoopt... 'Dankzij de oorlog' ... Door de oorlog zijn ze hier heen gevlucht, kwamen ze in de gaarkeuken, kwamen ze tot geloof. Zo doet God alles medewerken ten goede. Een paar dagen ervoor nog oog in oog met onze broeders Willem Jan en Andries. Ook daar geldt: ‘Zijt ook gij bereid...’*

De soep die ingeladen is, op het moment dat Stephan stierf, is aangekomen in Cherson, een stad vlak bij het front. Het is daar uitgedeeld en onder deze mensen mocht daarbij ook het Evangelie worden gedeeld. We ontvingen foto's vanuit Cherson. De mensen stonden in de rij voor een blik soep.

Het werk in de gaarkeuken gaat ook door. Het keukentje zelf is niet groot, misschien 3 bij 5 meter.. Dat is krap, voor vijf pannen van 60-liter die staan te koken. De vaat wordt er gedaan, er staan drie koelkasten met vriezer en er moeten ook nog mensen zitten om aardappelen of wat ook te schillen... Al heel lang is het dan ook de wens van de hoofdkokkin dat de keuken groter wordt. En nu is het dan eindelijk zover! De keuken wordt uitgebouwd!! Wat een zegen!!

In april zouden er vanuit Alblasserdam weer 4 of 5 busjes met hulpgoederen vertrekken. Onverwachts bleek er een chauffeur te weinig te zijn. We vonden Jeroen Overbeeke bereid om die plek in te vullen. Hij had al eens eerder laten weten daar voor open te staan. Op het moment dat u dit leest zal hij als alles goed is gegaan, al weer thuis zijn. Daarna hopen beide ondergetekenden weer een trip te ondernemen van DV 13 t/m 18 mei. Wij hopen deze keer via Tsjechië en Slowakije te reizen. Er is al behoorlijk vracht beschikbaar o.a. een groot gasfornuis voor de nieuwe keuken, maar mocht u nog willen bijdragen dan zijn de intussen u bekende adressen daarvoor nog altijd beschikbaar.

Jan Voorthuijzen & Nico Weerheim

### ***Vervolgverhaal Stefanie de Wildt***

Na mijn bekering heeft de Heere mij nog veel beproevingen gegeven. De Heere heeft mij leren leven uit de tekst: *En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.* (ROMEINEN 8:28)

In de tijd nadat de Heere mij nieuw leven had gegeven wilde ik het de hele wereld wel vertellen. Ik kon niet meer thuis blijven zitten, ik moest het anderen ook vertellen wat een grote rijkdom en geluk dit is. Ik sprak echter nog maar minimaal Russisch of Oekraïens. De eerste volledige Russische zin die ik leerde uitspreken was: Ik ben de gelukkigste mens op de aarde. Ik zei deze zin tegen iedereen die ik ontmoette of mee in aanraking kwam. En steevast kwam altijd deze vraag: "Waaróm ben jij zo gelukkig?" En de Heere hielp mij steeds keer op keer om te antwoorden en Zijn naam groot te maken. Zo was ik een

keer in de nachttrein. Reizen met de trein van west naar oost in Oekraïne duurt bijna wel een etmaal. In een coupe zijn 4 slaappleaatsen. In de coupe waar ik zou slapen waren er 3 leeg. Ik was daar alleen met een wat gezette man van een jaar of 60. Als jonge vrouw voelde ik me daardoor erg ongemakkelijk, of eigenlijk zelfs angstig met zo'n onbekende man alleen in de coupé. Ik stuurde een Whatsapp berichtje naar een broeder in Christus of hij voor me wilde bidden, want ik was eigenlijk best bang. Als antwoord kreeg ik alleen: 'God houdt ook van deze man'. Toen ging ik anders naar deze man kijken. Deze man is ook een schepsel van God en heeft ook verlossing nodig. Ik ging in de coupe op mijn knieën en bad voor deze man. De Heere legde mij op het hart om het Evangelie te vertellen aan deze man. Omdat deze man niet echt spraakzaam was, bleef ik stil bidden of er toch een opening tot gesprek mocht komen. De nacht ging voorbij en nog een paar uur en ik zou op bestemming zijn. Uiteindelijk begon de man toch iets spraakzamer te worden en mocht het toch tot een geestelijk gesprek komen. Deze man vertelde mij absoluut niet te geloven dat er een God bestaat. Hij was atheïst. Ik vertelde hem mijn bekeringsgeschiedenis. Hij luisterde aandachtig, en na 2 uur moest hij bekennen dat er echt een God moest zijn. Hij zag in dat het God was die meerdere keren zijn leven op wonderlijke wijze gespaard had. Ik vertelde hem over de noodzaak van geloof en bekering. Toen ik aankwam op mijn bestemming wilde ik aan het Oekraïense echtpaar vertellen dat ik in de trein zo mocht getuigen van de Heere. Maar ik kende de Russische woorden helemaal niet om dit te vertellen. Ik begreep toen dat de Heere mij de woorden had gegeven om het Evangelie te verkondigen aan die man. De Heere liet mij Zijn woord verkondigen in een land waarvan ik de taal toen nog maar nauwelijks kende. Uiteindelijk na enkele jaren heeft de Heere mij geholpen om de 2 gangbare talen in Oekraïne te spreken en te begrijpen. Ik mag dat echt zien als een gave van de Heere. Want een 'talenknobbel' heb ik absoluut niet. Ruim anderhalf jaar na mijn bekering werd ik ziek. Na onderzoek gedaan te hebben kreeg ik te horen dat ik kankercellen had op de vrouwelijke organen. Ik zou geopereerd moeten worden. Toch herinner ik mij deze beproeving als een hele mooie tijd waarin de Heere mij heel veel heeft geleerd. Hij leerde mij in deze periode zien wat de tekst uit ROMEINEN 8:28: "En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn", voor mij betekende. De Heere gaf mij het geloof dat alles wat Hij mij deed overkomen voor mij ten goede zou zijn. Uiteindelijk spraken de artsen uit, dat de ziekte hoogstwaarschijnlijk kwaadaardig zou zijn.

Maar toch bleef ik in stil vertrouwen, dat wat Hij doet, mij ten goede zal zijn. Toen vroeg mij iemand: ‘Maar als nu op vrouwelijk gebied alles verwijderd zou moeten worden’? Ik antwoordde dat de Heere het nog ten goede zou keren, (terwijl ik een hele grote kindervens had) de Heere zou dan pleeg- of adoptiekinderen geven, zo antwoordde ik. ‘Maar als de ziekte zich zou uitzaaïen en het sterven zou worden, zou het dan nog ten goede voor je zijn?’ Ik mocht in volle overtuiging zeggen dat het dan ook ten goede zou zijn, want ik zou dan voor eeuwig bij Hem mogen zijn.

De Heere gaf mij het geloof dat Hij mij zou kunnen genezen. De Heere was dat niet verplicht, het zou alleen uit genade zijn.

Veel is er in die tijd voor mij en mijn genezing gebeden.

In eerste instantie zou de operatie in Oekraïne zijn. Maar na advies van een Nederlandse arts heb ik toch de beslissing gemaakt om naar Nederland te vliegen. Het was Corona-tijd, dus bij aankomst moest ik eerst samen met mijn ouders 10 dagen in quarantaine. Dit waren echt goede dagen. Zo hadden wij elke dag de mogelijkheid om samen uit de bijbel te lezen en te bidden. Na deze 10 dagen hoorde ik mijn vader tegen iemand zeggen: ‘Iemand bij ons thuis vertelt mij elke dag over geloof en bekering, ik ben daar nu wel even klaar mee...’ En die ‘iemand’ waar mijn vader het over had, dat was ik. Dit deed mij pijn en ik besloot om dan maar voorlopig hier niet meer over te spreken met mijn vader. Twee dagen later belde ik een broeder in Christus in Oekraïne. Hij vroeg mij waarom ik hem belde, want ik zou nu toch zoveel mogelijk tijd met mijn ouders moeten doorbrengen nu ik in Nederland was. Ik vertelde deze broeder wat er 2 dagen geleden gebeurd was. Hij zei mij: ‘Ga naar beneden en ga met je vader over Gods liefde praten’. Maar ik zei: ‘Mijn vader wil niet meer praten over deze dingen’. Deze broeder zei dat hij voor ons gesprek zou bidden en hing de telefoon op...

Ik liep naar beneden en kwam de kamer in. Mijn vader bood mij een kopje koffie aan. Ik bad stil tot de Heere hoe dit gesprek over Gods liefde te kunnen beginnen. Maar de Heere gaf het zo dat ik niets hoéfde te doen. Want mijn vader begon zelf. Hij zei: ‘Stefanie, vertel jij mij nu eens hoe het is om in Christus te zijn, want jij weet dat!’ De Heere had ons gebed verhoord!

Ik legde het heel eenvoudig uit en vertelde mijn vader over Gods liefde. Ik zei: Papa, als je een kind van de Heere mag zijn, dan mag je zelfs al je burens lief hebben (mijn vader had geregeld wel eens ruzie met de burens). Hij keek mij met grote ogen aan, en herhaalde nogmaals: ‘Kan ik dan echt mijn burens lief hebben? Ja, antwoorde ik! Dat is nu Gods liefde.’

Een aantal dagen na dit gesprek belde mijn arts met de uitslag van het onderzoek: "Ik weet niet hoe ik het u moet uitleggen, dit heb ik nooit eerder meegemaakt, maar je bent helemaal schoon! We begrijpen het niet." Ik antwoorde de arts: "Ik kan het u wel uitleggen, dan heeft God mij genezen!"

Wordt vervolgd

*Polofon*

Kopij inleveren voor de <b>20e</b> van de maand bij de hoofdredacteur ds. J. de Bruin	Jeruzalemkerk, Jeruzalemstraat 95 tel.452 50 53
Kerkgebouw	3061 GM Rotterdam
Website	Jeruzalemkerk <a href="http://www.cgkkralingen.nl">www.cgkkralingen.nl</a>
Predikant	Drs. J. de Bruin, Struikheide 28 tel. 318 10 39
	3069 LJ Rotterdam
E-mailadres	<a href="mailto:j.debruin@kliksafe.nl">j.debruin@kliksafe.nl</a>
Scriba	R.B.J. Naaktgeboren, Gorzenhof 10 tel. 442 60 50
	2903 ED Capelle aan den IJssel
E-mailadres	<a href="mailto:scriba@cgkkralingen.nl">scriba@cgkkralingen.nl</a>
Penningmeester Kerk	Chr. Ger. Kerk Rotterdam-Kralingen, Postbankrekening NL59 INGB 0003153010 Rabo bankrekening NL54 RABO 0159046491
Penningmeester Diaconie	Chr. Ger. Kerk Rotterdam-Kralingen NL 76 INGB 0000 408865
Redactie kerkblad	J.A. van Voorden tel. 437 20 75 Brahmsstraat 136, 2901 JE Capelle aan den IJssel
E-mailadres	<a href="mailto:j.a.vanvoorden@kliksafe.nl">j.a.vanvoorden@kliksafe.nl</a>
Koster kerk	J. de Koning, Roekstraat 91 2903 RS Capelle aan den IJssel tel. 442 10 58
Kerktelefoon	G. van Duin tel. 0180-512317 Chr. Ger. Kerk Diaconie NL76 INGB 0000408865
Coördinatie ouderenvervoer:	Marlena Hamelink tel. 06 10732592
E-mailadres	<a href="mailto:marlenahamelink@gmail.com">marlenahamelink@gmail.com</a>
Begrafnisverzorging	T. den Hollander tel. 460 05 09
Begrafnisverzorging	D.W. Schipper ("Kina") tel. 458 31 12