



## *“Om vriend en broed’ren”*

Kerkblad van de Christelijke Gereformeerde Kerk  
Rotterdam - Kralingen

## Van Moria en Golgotha

*"En Abraham zeide: God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon!"* Genesis 22 : 8a.

U ziet een vader met zijn zoon de helling van de berg Moria opgaan. Die twee zijn Abraham en Izak. Abraham gaat zijn zoon Izak offeren!

God was Abraham verschenen in de nacht. God had gesproken: "Neem nu uw zoon. uw enige, die gij liefhebt, Izak, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer, op een van de bergen, die Ik u zeggen zal". En Abraham was gegaan; hij boog zich onder het bevel van de Heere.

Zo ziet u die twee gaan de berg Moria op. De knechten zijn achtergelaten. Vader en zoon gaan nu samen. Abraham heeft in zijn hand het offervuur en het offermes, en Izak torst op de rug het brandhout voor het altaar, het brandhout, waarop hij straks zal worden neergelegd en gebonden.

Midden onder het gaan naar de top komt de vraag uit Izaks mond: Vader. zie het vuur en het hout; maar waar is het lam tot het brandoffer? Die vraag was te verwachten.

Abraham had tot nu toe gezwegen. Hij had gezwegen tegenover zijn vrouw Sara. Hij had gezwegen tegenover zijn knechten. Hij had gezwegen tegenover zijn zoon. Hoe had hij ook kunnen spreken? Wat had hij moeten zeggen?

Maar nu als de top van de Moria in zicht komt moet zijn zwijgen verbroken worden. Abraham moet spreken. Er is geen ontkomen aan. De vraag van Izak dwingt hem om te spreken. Denkt u niet dat Abraham zich voortdurend heeft afgevraagd wat moet ik antwoorden als mijn zoon met die vraag komt. Zeer beslist niet. De Schrift zegt heel duidelijk dat Abraham die drie lange dagen van gaan naar de Moria innerlijk aan het overleggen was dat God machtig is Izak ook uit de doden te verwekken. Daar was Abraham mee bezig, en dus niet met de vraag wat moet ik mijn zoon antwoorden.

Ik zeg u: de Heere Zelf gaf Abraham te spreken. Door de Heere sprak hij: God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. U moet niet zeggen: 't was van Abraham een ontwijkend antwoord. Hij draaide om de zaak heen. Hij durfde het niet ronduit te zeggen.

U moet ook niet uit Abrahams antwoord de conclusie trekken: Abraham heeft geweten dat er een plaatsvervangend offer zou zijn voor zijn zoon. Dat wist hij van te voren zo beslist niet.

Abraham is hier als een profeet. Hij verkondigt het Woord des Heeren: God zal Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Hoe is dit woord vervuld! Neen – niet op de Moria, maar op die andere heuveltop: Golgotha.

Op de Moria is het bloed gaan vloeien. Niet van Abrahams zoon, van Izak. Van de ram die met z'n horens verward was in de struiken, de ram die in de plaats van Izak werd geofferd. Op de Moria stroomde zelfs het bloed. Want op diezelfde plaats heeft het brandofferaltaar gestaan. Daar heeft Israël duizenden dieren geofferd. Moria sprak zonder bloedstorting geen verzoening, geen verzoening met God. Er zijn er die Moria zijn gaan verzelfstandigen. Alsof het bloed van stieren en bokken de zonde kon wegnemen en met God verzoenen. Zelfs niet het bloed van een enige zoon van ons kan verzoening bewerken. Geen offer van ons kan Gode behagen. Moria is schaduwwachtig, is heenwijzend naar een andere heuveltop. Wie op de Moria blijft wordt niet verzoend. Welke offers u daar ook brengt, u gaat gewis verloren. U zult het offer van uw bloed en van uw leven moeten geven en dat betekent voor eeuwig verloren gaan!

Moria is een handwijzer. Moria wijst heen naar Golgotha. Daar heeft God Zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Een lam zonder enig gebrek, een volkomen lam, hét Lam, Jezus Christus.

Daar offert God Zijn Zoon, Zijn Enige, Die Hij liefhad.

U kunt verbaasd staan vanwege dat zich buigen van Abraham onder Gods bevel. Die verbazing is terecht. Izak, zijn enige, Izak die hij liefheeft, gaat hij offeren. Hoe is het mogelijk! Izak werd Izak genoemd, omdat God Abraham en Sara een lachen had gemaakt. Izak was voor hen het onderpand van Jezus Christus. 't Was reeds kerstfeest geworden in de tent van Abraham. En dan dit kind gaan offeren! O als Abraham zijn verstand had gebruikt dan was hij

nooit naar de Moria gegaan. Maar Abraham gaat, door het geloof, zich buigend onder Gods bevel.

Er zijn er zovelen die het met hun verstand willen redden. We zullen de Heere gehoorzamen in zoverre de dingen in overeenstemming zijn met ons begrijpen. En als de geboden des Heeren niet overeenstemmen met onze gedachten dan leggen we deze rustig naast ons neer. De situatie wordt doorslaggevend!

Wees maar verbaasd over Abrahams gehoorzaamheid. Want die komt niet op uit onze menselijke natuur. Voor de menselijke natuur is die gehoorzaamheid enkel dwaasheid. Hier openbaart zich Gods genadewerk in Abraham. Hier blijkt de ware bekering. Daardoor komt God voorop te staan. God weer lief boven alles!

Maar als we ons verbazen over Abrahams offerbereidheid, hoeveel te meer moeten we ons dan verbazen over wat God heeft gedaan op Golgotha. Er was niemand die het God heeft bevolen om Zijn Zoon, Zijn Enige, Die Hij liefhad te offeren. God heeft dat gedaan geheel vrijwillig. Op de Moria is het Abraham door God. Op Golgotha is het God om God. God Die Zichzelf wil verheerlijken. God Die een volk wil zaligmaken opdat het Hem eeuwig verheerlijkt. God Die mensen die moed- en vrijwillig van Hem zijn afgevallen, die Hem de rug hebben toegekeerd, die zondaars zijn, goddeloos en verdorven vijanden voor Zijn troon wil hebben om eeuwig te zingen van al Zijn deugden.

God heeft Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, daar op Golgotha, een Lam gaaf, zonder enig gebrek, Zijn Zoon, Zijn Enige, Die Hij liefhad. God laat Hem daar slachten. Als een lam werd de Zone Gods ter slachting geleid. God Zelf offert Hem. Hier staat u voor de liefde Gods, voor Zijn onuitsprekelijke liefde, liefde voor goddelozen, voor vijanden. Wie kan die liefde uitmeten? Wie kan die liefde verstaan? Die liefde breekt stuk, die liefde doet neervallen, die liefde maakt sprakeloos, die liefde geeft aanbiddende verwondering.

O dat u de handwijzer van Moria naar Golgotha volgt. Weet dit, dat geen offer van u Gode kan behagen. Al uw offers zijn tekort. Alleen dat offer op Golgotha. Dat offer verzoent. Geheel en al.

Er is een weg van Golgotha naar Moria. Op Moria staat het dankofferaltaar. Door Golgotha komen er weer priesters. Ze offeren zichzelf tot een levend dankoffer de Heere.

Wijlen ds. P. van Zonneveld

### ***Diensten des Woords D.V.***

zondag 1 maart 2020	10.00 en 16.30 uur	ds. A.J.T. Ruis
zondag 8 maart 2020	10.00 en 16.30 uur	ds. A.J.T. Ruis
woensdag 11 maart 2020	14.30 en 19.45 uur	ds. A.J.T. Ruis
	<i>biddag voor gewas en arbeid</i>	
zondag 15 maart 2020	10.00 en 16.30 uur	Prof. dr. A. Baars
zondag 22 maart 2020	10.00 en 16.30 uur	ds. A.J.T. Ruis
	<i>voorbereiding Heilig Avondmaal</i>	
zondag 29 maart 2020	10.00 en 16.30 uur	ds. A.J.T. Ruis
	<i>bediening Heilig Avondmaal en nabetrachting</i>	
zondag 5 april 2020	10.00 en 16.30 uur	ds. A.J.T. Ruis

### ***Crèche***

Hieronder het rooster voor de maand maart.

1 maart	Regina	en Josanne
8 maart	Willemijn	en Alexandra
15 maart	Denise	en Maaïke
22 maart	Evelien	en Rosalyn
29 maart	Marije	en Renske
5 april	Maartje	en Timon

### ***Kerktelefoon*** woensdag- of donderdag, aanvang 19.30 uur ook via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl)

donderdag 5 maart 2020	ds. J.M.J. Kieviet	Handelingen 9: 26, 27
woensdag 11 maart 2020	ds. A.J.T. Ruis	Biddag
donderdag 12 maart 2020	ds. M.A. Kempeneers	Mattheüs 4: 5-7
donderdag 19 maart 2020	ds. P. den Butter	Exodus 33: 14, 15
donderdag 26 maart 2020	ds. A.C. Uitslag	Romeinen 5: 10
donderdag 2 april 2020	Prof. dr. A. Baars	Genesis 22: 7, 8
woensdag 8 april 2020	ds. A.J.T. Ruis	Lidmatenkring

## **Data om te onthouden**

4 maart 2020	vrouwenvereniging, aanvang 10.00 uur, bij Suze van Dijk
4 maart 2020	kerkenraadsvergadering in de pastorie, bezoek na 20.15 uur
11 maart 2020	Biddag voor gewas en arbeid, aanvang 14.30 en 19.45 uur
18 maart 2020	Bijbelkring Jongvolwassenen, aanvang 20.00 uur
24 maart 2020	kerkenraadsvergadering in de pastorie, bezoek na 20.15 uur
1 april 2020	mansledenvergadering, aanvang 19.45 uur in de kerk
1 april 2020	vrouwenvereniging, aanvang 10.00 uur
8 april 2020	lidmatenkring, aanvang 19.45 uur in de zijzaal van de kerk
18 april 2020	Bewaar het Pand, Werkendam, aanvang 10.30 en 13.30 uur

## **Collecterooster maart 2020**

<i>datum</i>	<i>1e collecte</i>	<i>2e collecte</i>	<i>3e collecte</i>
1 maart 2020	eredienst	diaconie	algemene kosten kerk
8 maart 2020	eredienst	ond. kerk & pastorie	algemene kosten kerk
11 maart 2020	eredienst	<b><i>biddag</i></b>	
15 maart 2020	eredienst	kerkelijke kassen	algemene kosten kerk
22 maart 2020	eredienst	ond. kerk & pastorie	algemene kosten kerk
29 maart 2020	eredienst	kerkelijke kassen	algemene kosten kerk
5 april 2020	eredienst	Bijzondere Noden	algemene kosten kerk

### **Overzicht van de collectebonnen die beschikbaar zijn:**

40 x € 0,20 = €	8,00 + € 1,00 = €	9,00
40 x € 0,50 = €	20,00 + € 1,00 = €	21,00
40 x € 1,00 = €	40,00 + € 1,00 = €	41,00
40 x € 2,00 = €	80,00 + € 1,00 = €	81,00
20 x € 5,00 = €	100,00 + € 1,00 = €	101,00

## **Schoonhouden kerkgebouw maart 2020**

Week 10	2 mrt– 7 mrt	Suzanne	&	Liza
Week 11	9 mrt–14 mrt	Marije	&	Marianne
Week 12	16 mrt–21 mrt	Greet	&	Marlena
Week 13	23 mrt–28 mrt	Hannie	&	Nel
Week 14	30 mrt–4 april	Willeke	&	Marlies

## ***Van de vrouwenvereniging***

Nu de Israëlgangers weer zijn teruggekeerd kunnen wij de verenigings-ochtenden weer voortzetten.

Op D.V. woensdag 4 maart worden wij verwacht bij Suze van Dijk, Gustav Vasaborg 26 in Schiedam. Aanvang 10.00 uur. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 9 over 'Het gouden kalf'. U/jij bent van harte welkom.

Ina van Voorden & Krinie van Roon

## ***Zondagsschool "Timotheüs"***

Beste jongens en meisjes,

We zijn de afgelopen maand weer bij elkaar geweest om naar een Bijbelverhaal te luisteren en daar met elkaar over te praten. Ook zongen we de geleerde psalm. Verder maakten we een werkje of puzzel.

De komende weken hopen we DV te denken aan het lijden en sterven van de Heere Jezus. Hij heeft deze lijdensweg willen gaan zodat het ook voor ons mogelijk is om een nieuw hart te krijgen. Zul je ook steeds weer bidden of de Heere ook jouw zonden wil vergeven en je een nieuw hart wil geven?

In maart hopen Victor, Esmeralda, Thijn en Emma-Sophie jarig te zijn. We wensen jullie een goede en fijne dag.

Aanstaande weken hopen we DV weer zondagsschool te hebben op de volgende data: 01-03, 15-03, 05-04. We hopen jullie dan allemaal weer te zien.

Hartelijke groet van de meester en de juffen

## ***Jeugdvereniging - 16 "Jonathan"***

Beste jongelui,

Afgelopen maand konden we onze energie kwijt op de schaatsbaan! Weer een nieuwe maand, met weer nieuwe avonden op de planning. De eerste avond zal zijn D.V. 6 maart. Deze avond hoopt Willeke de inleiding te houden over de laatste schets van Ruth 'Geschiedenis in het klein en groot'.

Omdat de vorige keer niet doorging, hebben we het doorgeschoven naar deze avond.

Ook hopen we D.V. 20 maart opnieuw bij elkaar te komen. Deze avond is ook anders dan normaal, er hoopt namelijk een spreker te komen, hier krijgen jullie later meer info over.

Ook wil ik jullie vast attenderen op de jeugdappel dag. Dit is D.V. 4 april. We hopen hier deze keer wel (met zijn allen) naar toe te kunnen gaan. Het is altijd heel leuk om ook anderen jongeren van andere verenigingen te ontmoeten. Ds. Hoefnagel zal tijdens het appelwoord meer inzicht geven op het thema '(On)zichtbaar'. In de kerk belijden we dat God alles ziet, geloof je dat?

Tijdens deze dag denken we na over hoe we Hem leren zien zoals Hij is. Dit is niet alleen door een lezing, maar ook zijn vijf verschillende workshops, waaruit je kunt kiezen. Je kunt op de site van het lcj ([www.lcj.nl/-16/jeugdappel-16](http://www.lcj.nl/-16/jeugdappel-16)) vooraf kijken welke workshops er zijn en welke je leuk lijkt om te volgen. Bij aankomst kunnen we ons dan inschrijven bij de gewenste workshop.

Het programma is van 10:00u tot 12:30u. En 's middags maken we er zelf nog een leuke middag van met elkaar.

We hopen jullie deze dagen weer te ontmoeten, en een fijne vakantie gewenst!

Hartelijke groet, Jaco, Willeke en Liza

## ***Jeugdvereniging + 16 “Benjamin”***

Ha jongelui,

Inmiddels kunnen we terug kijken op 3 mooie JV avonden! We hebben een start gemaakt met het boek Duivels dichtbij. Iets waar we veel van kunnen leren. De volgende avond is 1 maart. Er zijn nog best wat jongeren (16+) in de gemeente die we missen op de JV avonden en nogmaals van harte uitnodigen om de volgende keer ook aanwezig te zijn, kom op! We hopen jullie dan allemaal weer te zien!

Groetjes, Joanne van Voorden



## ***Inlichtingen betreffende de nieuwe website***

De afgelopen tijd is er door Michel Trouwborst en Corné Naaktgeboren hard gewerkt aan een nieuwe website voor onze gemeente. De oude website werd praktisch niet gebruikt en was aan vervanging toe. Inmiddels is het zover en is de oude website vervangen door de nieuwe website. U kunt het resultaat bekijken op [www.rotterdam-kralingen-cgk.nl](http://www.rotterdam-kralingen-cgk.nl).

Onder andere de volgende zaken zijn veranderd:

- De website heeft een nieuwe lay-out en mappenstructuur;
- Op de homepagina staat een speler die gebruikt kan worden om mee te luisteren. Verder wordt de liturgie van de komende dienst op deze pagina getoond;
- Er is een preekarchief toegevoegd waarin de preken zullen worden opgeslagen. Indien u een preek terug wilt luisteren, kunt u filters gebruiken om te zoeken. Het is de bedoeling dat het preekarchief de komende tijd zal worden uitgebreid met preken die de afgelopen jaren in onze gemeente zijn gehouden;
- Er is een agenda toegevoegd waarmee u op de hoogte kunt blijven van de komende activiteiten in onze gemeente.

De ontwikkeling van de website gaat ondertussen verder. De website zal nog geoptimaliseerd moeten worden zodat deze op alle webbrowsers goed werkt. Verder is het de bedoeling dat het adres van de website binnenkort veranderd in een eenvoudiger adres, namelijk [www.cgkkralingen.nl](http://www.cgkkralingen.nl).

Ondergetekende zal de verdere inhoudelijke invulling van de website verzorgen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de nieuwe website dan kunt u die naar het volgende e-mailadres sturen: [webmaster@rotterdam-kralingen.cgk.nl](mailto:webmaster@rotterdam-kralingen.cgk.nl). Ook kunt u bijvoorbeeld aanvullingen voor een pagina van een bepaalde vereniging waar u leiding aan geeft naar dit e-mailadres sturen.

Otto Muijt

## ***Bijbelkring Jongvolwassenen***

Het seizoen vordert, we zijn bezig met het behandelen van de gelijkenissen en proberen daaruit de lessen te trekken voor ons eigen hart en leven.

Op D.V. 18 maart gaan we verder. Evelien Bouwmeester houdt dan haar inleiding. Het onderwerp is “De kinderen op de markt”, Matth. 11:16-19.

We beginnen weer om 20.00 uur in de zijzaal van de kerk.

We zoeken nog inleiders voor april en mei.

Arjan van Voorden

## ***Recensie nieuw verschenen boek***

“Wat is eigenlijk nog christelijk gereformeerd?”, hoorde ik een dezer dagen iemand vragen. Wat is heden nog het eigene van onze kerken? Er is de laatste tijd heel wat verwarring ontstaan rond de vragen van vrouw en ambt, van de homoseksuele praktijk en van schepping en evolutie. Over al deze belangrijke thema’s wordt binnen christelijk Nederland niet gelijk gedacht. En evenmin binnen onze eigen kerken. Dat maakt deze vraag tot een dringende. Wat is christelijk gereformeerd? En wat is het typerende van de christelijke gereformeerde prediking?

Het boekje dat ik van uitgeverij De Banier ter bespreking kreeg, geeft er een antwoord op. Nee, niet hoe in 2020 over de volle breedte van onze kerken gepreekt wordt. Wel wat mij betreft, wat vanouds de inhoud van die prediking was en hoe zij klonk door haar beste vertegenwoordigers. Ds. H. van der Ham, de schipperspredikant van onze kerken, stelde het samen. Negen preken zijn erin opgenomen. Het hoofdbestanddeel van de preken is van de hand van ds. F. Bakker, de jonggestorven dienaar van Driebergen (1965). Ds. Bakker is vooral bekend geworden door zijn mooie boekje *Gebedsgestalten* dat in tal van talen vertaald is. Zijn zeven opgenomen predicaties worden omrankt door eentje van ds. F.P.L.C. van Lingen, die ooit aan de basis van ons kerkelijk bestaan stond. Hij overleed in 1913. Aan het eind van het boekje is een preek te lezen van ds. M. Baan, overleden in 1973, die onder meer de gemeenten van Dordrecht en Zeist diende. In deze samenstelling op het eerste gezicht een wat merkwaardig drietal, maar inhoudelijk goed bij elkaar passend.

Als titel heeft de samensteller gekozen voor *Vasthoudende liefde*. Het is een thema dat in diverse van deze preken aan de orde komt. De verkiezende

liefde van God de Vader, de verwervende liefde van God de Zoon en de toepassende liefde van God de Heilige Geest. De preek van ds. Van Lingen heeft als uitgangspunt het woord van Paulus aan de Korinthiërs: “*Want de liefde van Christus dringt ons.*” Ds. Bakker heeft in één van zijn preken zijn uitgangspunt genomen in het korte maar sprekende woord van de apostel Johannes: “*God is liefde.*” Op eenvoudige maar gunnende wijze legt de Driebergense pastor deze belijdenis uit. De preek van ds. Baan gaat over de boom des levens in het hemels paradijs, naar aanleiding van Openbaring 21: 1 en 2.

Ik neem uit die laatste preek tenslotte enkele zinsneden ter illustratie. “Zult u het niet vergeten, dan moet u twee dingen leren, die de moordenaar aan het kruis ook geleerd heeft. Ten eerste je schuld voor God zien en belijden, en ten tweede: op genade leren pleiten. Dan wil de Heere aan deze zijde van het graf zelfs de vruchten van de boom des levens doen smaken in beginsel. (...) En als de vrucht hier in beginsel al zo groot mag zijn, hoe groot zal het dan zijn wanneer het nieuwe hemelse paradijs ontsloten zal worden en in vervulling zal gaan wat staat geschreven in Openbaring 7: Het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren...”

Christelijke gereformeerde prediking die recht doet aan haar naam, is niet anders dan (1) christelijke prediking, dat is: prediking van Christus, de Zaligmaker van zondaren, en (2) gereformeerde prediking, namelijk aangaande de ene Naam, de twee wegen en de drie stukken. In dit boekje is het te lezen.

Ds J.M.J. Kieviet

N.a.v.: **Vasthoudende liefde. Preken van ds. F. Bakker e.a.** Uitgeverij De Banier. Hard cover. ISBN 978 9087 182 229. 125 pag. Prijs € 13,95.

## ***Persbericht 1***

Wij zoeken zorgtoppers die onze teams tijdens de zomerperiode komen versterken. Ben jij met een opleiding verpleegkunde, verzorgende IG of studie geneeskunde bezig en wil je werkervaring opdoen in je vakantie? Welkom bij Cedrah!

Na een inwerkperiode ga je zelfstandig aan de slag. Er staat altijd een gezellig en enthousiast team om je heen waar je op terug kunt vallen. Eén ding is zeker: onze bewoners kijken naar je uit.

Heb je geen zorgachtergrond? Ook dan ben je welkom. Neem contact met ons op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Cedrah d'Amandelhof

Woonzorgcentrum d'Amandelhof Fluiterlaan 52 2903 RL Capelle a/d IJssel  
Meer informatie? Kijk op [cedrah.nl/vakantiewerk](http://cedrah.nl/vakantiewerk) of neem contact op met recruiter Marieke via [m.smits@cedrah.nl](mailto:m.smits@cedrah.nl) of bel/app naar 06 – 21 13 68 91

## ***Persbericht 2***

D.V. zaterdag 4 april 2020 organiseert de Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte (AVGG) haar halfjaarlijkse landelijke bijeenkomst in de congreszaal van Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda. Deze samenkomst wordt om 14.00 uur geopend en om 16.30 uur afgesloten.

De lezing wordt verzorgd door Esther Groenewegen over het onderwerp:

### **'Als hechten niet vanzelf gaat'**

*Kinderen met hechtingsproblemen zijn niet lastig, ze hebben het lastig! Bent u ouder van een kind met hechtingsproblemen of bent u op zoek naar tips, tools en opvoedmethoden die wél helpen bij het opvoeden van uw kind? Of bent u professional en wilt u meer weten over dit onderwerp? Esther helpt ouders en professionals kinderen met hechtingsproblemen beter te begrijpen en te helpen.*

*Esther Groenewegen-Jonker is internationaal spreker, auteur, ervaringsdeskundige en expert Hechtingsproblematiek.*

Jaco Alderliesten

### **Informatieavond over gezinshuizen**

Het Platform Jeugdhulpverlening, waarin het deputaatschap DMZ participeert, komt graag in contact met (pleeg)ouders die zich willen oriënteren op het starten van een gezinshuis met een reformatorische identiteit.

In samenwerking met enkele organisaties en ervaren gezinshuisouders bieden we een interessante informatieavond. Er is binnen onze achterban behoefte aan opvang voor kinderen en jongeren die voor kortere of langere periode niet meer thuis kunnen wonen en intensievere begeleiding behoeven in een kleinschalige voorziening als een gezinshuis. Uitbreiding van het aantal gezinshuizen is gewenst om te voorzien in de nood van jongeren voor wie een pleeggezin niet (meer) passend is.

Datum: D.V. donderdagavond 26 maart 2020

Tijd: 19.30 - 22.00 uur

Plaats: Rehobothkerk, Gereformeerde Gemeente, Bergweg 26 te Zeist

Belangstellenden uit de reformatorische kerken worden hartelijk uitgenodigd. U wordt verzocht vooraf aan te melden.

Informatie en aanmelding:

[wergroepjeugdhulp@cbgg.nl](mailto:wergroepjeugdhulp@cbgg.nl) / 06-11910855 / 06-23866869

## ***Jaarboek CGK 2020***

### **JAARBOEK 2020**

Beste gemeenteleden,

Het Jaarboek 2020 van de Christelijke Gereformeerde Kerken komt in april weer uit. De uitgave is ten voordele van de Theologische Universiteit te Apeldoorn.

Ook dit jaar kan een cd-rom worden besteld. De bestelmogelijkheden zijn als volgt:

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. – Boekvorm                  | prijs € 13,20 |
| 2. – Als cd-rom                | prijs € 13,20 |
| 3. – Combinatie boek en cd-rom | prijs € 16,90 |

In de hal van de kerk vindt u een intekenlijst. Wilt u zo vriendelijk zijn uw bestelling daarop in te vullen? Uiterlijk **15 maart 2020**. Desgewenst kunt u ook telefonisch of via E-mail bestellen. Uiterlijk **woensdag 18 maart 2020**. U kunt betalen op girorekening NL51INGB0000203578 t.n.v. PJ van Roon, Maassluis.

Hartelijk dank voor uw bestelling.

P.J. van Roon, tel. 010 – 59 17 600 [pjvanroon@kliksafe.nl](mailto:pjvanroon@kliksafe.nl)

## *Vervolgverhaal voor jong en oud*

### *“In moeders plaats”*

*door A. Vogelaar-van Amersfoort*

"Hoe zou ik het meisje kunnen vergeten, dat mij een Bijbel gaf?" zei hij ernstig. "Maar de vele onderzoeken hebben mij de laatste jaren erg in beslag genomen. Er is nog zoveel na te speuren in de medische wetenschap, Beulah. Er lijkt geen eind aan te komen".

"Ik heb er hier ook van gehoord, Douglas", zei Beulah. "Ik was trots op mijn grote broer".

"En jij bent nog steeds mijn zusje", zei de jonge dokter hartelijk. "Maar ik durf er geen "klein" meer voor te zetten".

Samen moesten ze lachen.

Beulah belde voor de thee en als vanouds babbelden ze over alles, wat hun belangstelling had. Ook herinneringen werden opgehaald. "Ik reken erop, dat je hier blijft logeren, Douglas", zei Beulah. Ik zal een kamer voor je in orde laten maken".

De volgende dagen wandelden ze veel samen of ze maakten een rijtoer te paard. Beulah kon alles met Douglas bepraten, ook over het bestuur van het uitgestrekte landgoed. Ze voelde vaak zwaar de verantwoordelijkheid, vooral voor de vele mensen, die er woonden en werkten.

Ze probeerde het beste voor hen te zoeken, maar dat hield ook in, dat ze hen moest wijzen op het éne nodige. Hoe vaak gebeurde het niet, dat de man zijn hele of halve weekloon verdronk en 's zondags zijn roes uitsliep? Gelukkig kwam er heel langzaam toch verandering.

Ze kregen geen hulp of werk of een ander huis, als ze niet beloofden, dat anders te doen.

Nee, Beulah kon ze niet bekeren, dat wist ze heel goed. En dat een uitwendige verandering alleen, voor de Heere niet genoeg was, wist ze ook. Maar toch was ze blij als ze zag, dat vaders, die anders thuis nog lagen te ronken, nu met hun vrouw en kinderen 's zondags in de kerk zaten. Ze kwamen nu tenminste onder de verkondiging van Gods Woord. Douglas had een heldere kijk op sommige zaken en gaf haar dan een waardevol advies. Beulah genoot. Altijd moest ze veel dingen alleen verwerken, maar nu had ze iemand, aan wie ze alles openhartig kon vertellen.

## *Hoofdstuk 15*

### *DE DRUMMONDS*

Op een dag was Beulah op weg naar Daisy Drummond. Het meisje was net zo oud als zij en Beulah voelde zich tot haar aangetrokken. Ze had nog nooit een vriendin gehad. En Daisy en zij dachten over heel veel dingen hetzelfde. In het begin was Daisy nog erg verlegen geweest. Maar Beulah had op alle mogelijke manieren haar best gedaan om haar te laten vergeten dat zij de gravin van Castleton was. Ze wilde ook graag, dat ze haar gewoon bij de naam noemde.

Gelukkig raakte Daisy steeds meer over haar verlegenheid heen, zodat er langzaam een hechte vriendschap tussen de twee meisjes kon groeien.

Daisy was boven op haar slaapkamer bezig. Verwonderd keek ze naar Nannie, die met een ontevreden gezicht op een stoel zat te kijken naar haar kleren, die ze op het bed had uitgespreid.

"Moet je eens zien", zei ze verachtelijk, "daar moet ik het nu de hele zomer mee doen. Ik schaam me er nu al voor, als ik eraan denk dat ik in zo'n jurk Beulah Beaumont tegenkom".

Daisy moest lachen. "Nannie, je wilt jezelf toch niet met Beulah gaan vergelijken? Doe niet zo ontevreden, Nan, laten we blij zijn dat we hier nu fijn buiten wonen en dat vader en Jamie zo opknappen. En je weet, dat vader geen salaris meer heeft. Moeder kan het maar amper redden met die toelage van tante Jannet en de opbrengst van de tuin. Nieuwe kleren kunnen er dit jaar echt niet af, dus ik hoop niet, dat je moeder nog meer zorgen geeft door daar over te gaan zeuren".

"Toch is het maar onrechtvaardig verdeeld", zei Nannie heftig. "Wij hebben nauwelijks iets om onze rug, terwijl Beulah zoveel jurken in de kast heeft, dat ze niet weet, hoe ze die moet verslijten".

Er werd plotseling op de deur geklopt.

Daisy deed open en daar stond... Beulah.

De twee meisjes werden allebei vuurrood, maar Beulah kwam zo rustig vriendelijk naar binnen net als altijd, dat Daisy geloofde, dat ze toch niets had gehoord. Gelukkig maar. Zo vlug mogelijk ruimde Nannie de kleren op en glipte achter Beulah de kamer uit.

"Daisy", zei Beulah, "ik zou morgen weer naar de oude vrouw Durrant gaan. Je weet, dat ze al jaren blind is. Ik ga haar regelmatig voorlezen uit de Bijbel of uit een ander goed boek. Heb je zin om mee te gaan? Als je haar leert kennen, weet ik zeker, dat je van haar gaat houden. En misschien wil jij dan ook eens een keer gaan, dan krijgt ze wat vaker bezoek".

"Dat is heel goed", zei Daisy, "dat zal ik graag doen". Beulah dronk beneden nog even thee mee, voordat ze naar huis ging. In gedachten liep ze de weg terug. Want al had ze dan niets laten merken, ze had wel terdege gehoord wat Nannie zei.

"Arme Nan", dacht ze glimlachend. "Wat ben je toch een kleine ijdeltuit. En als je dan in oude versleten kleren moet rondlopen, valt het helemaal niet mee. Ik zou je best een beetje willen helpen. Maar hoe?" Het zou een kleine moeite zijn het rijtuig te nemen en in de stad kleren te gaan uitzoeken. Dat was wel de gemakkelijkste weg. Maar ze wilde de heer en mevrouw Drummond niet beledigen. Nee, dat was de oplossing niet. Maar wat dan wel?

Zo peinzend zat ze nog even voor het open raam van haar kamer de tuin in te kijken. Ineens schrok ze op, want er vloog wat naar binnen, precies op haar schoot: een prachtige roos.

"Het zijn zeker wel heel moeilijke gedachten, die de schone dame bezighouden", klonk buiten een vrolijke stem. "Je hoorde niet eens dat ik je riep".

Beulah leunde lachend uit het raam en keek naar beneden. "Douglas! Je komt als geroepen. Ik zat inderdaad met een moeilijkheid. En ik weet zeker, dat jij me wel net als anders kunt helpen".

De jonge dokter maakte spottend een diepe buiging.

"Zeer vereerd. Komt de edele dame beneden om haar wens bekend te maken of verlangt zij, dat ik in haar boudoir kom?"

Beulah lachte. "Ik kom wel naar buiten, dat lijkt me gezonder". Al gauw was ze bij hem. "Laten we in de rozentuin gaan wandelen", stelde ze voor.

"Ik heb gemerkt, dat je daar al goed de weg weet". En plagend hield ze hem de roos onder de neus, die hij naar binnen had gegooid.

Nu vertelde Beulah, wat ze Nannie had horen zeggen en waar ze over had zitten denken.



"Wel Beulah". Douglas zag haar verrast aan. "Dat is ook merkwaardig. Daar liep ik ook over te denken. Ik ben gisteren namelijk naar de heer Drummond gaan kijken, want hij is een patiënt van mij. Ik vond hem erg vooruit gegaan. De buitenlucht hier doet hem bijzonder goed. Maar omdat hij zichzelf ook zoveel beter voelde, wilde hij graag weer wat gaan doen. Ik begreep wel, dat ze, als ze heel zuinig leven, maar net rond kunnen komen".

"Wat zou hij dan kunnen doen, Douglas?" vroeg Beulah belangstellend.

"Hij is jarenlang bij een buitenlandse handelsfirma geweest. Hij schijnt nogal goed in vreemde talen te zijn. Nu had hij zelf bedacht, dat hij misschien wel wat leerlingen zou kunnen krijgen om in die talen les te geven. Maar ik weet niet, of hij hier in de omgeving wel leerlingen zou kunnen krijgen. En hij mag zich natuurlijk volstrekt niet inspannen". "O Douglas!" Beulah greep hem bij de arm. "Ik bedenk wat", zei ze ondeugend, "ik ken nog veel te weinig van die vreemde talen, vind je niet? Zou hij mij niet als leerling willen hebben?"

Douglas trok een bedenkelijk gezicht. "Zou zo'n rusteloos wezentje, als ze buiten de zon ziet schijnen en de vogels hoort fluiten, wel geduld hebben om zich met die vreemde talen bezig te houden? Of zou ze niet vlug haar boeken in een hoek schuiven en als een jong veulen naar buiten dartelen?"

"O, maar ik doe het toch om hèn te helpen? Nou, maar dan zal ik ook echt wel mijn best doen, hoor", zei het meisje een beetje verontwaardigd. "Je plaagt me", zei ze en keek naar zijn lachende gezicht. "Maar ik ga nu dadelijk naar meneer Drummond toe", riep ze toen opgewonden, "ik ga het direct in orde maken".

Vlug liep ze naar huis. Vanaf het bordes zwaaide ze nog even naar hem. Douglas keek haar na. "Wat ben je nu eigenlijk, een kind of een vrouw?" dacht hij vertederd. En ineens, terwijl hij daar stond, werd hij zich bewust van zijn liefde voor haar. En dat was meer dan de genegenheid voor een zusje. Tegelijk echter dacht hij: "Dát mag ze nooit merken. Zij beschouwt mij als haar grote broer, daarom kan ze zo onbevangen tegen me zijn, en dat zou dan direct anders worden. Dat wil ik niet. En... ze moet nog achttien worden".

Wordt vervolgd.

## *Colofon*

Kopij inleveren voor de 20e van de maand bij de eindredacteur J.A. van Voorden  
Kerkgebouw Jeruzalemkerk, Jeruzalemstraat 95 tel.452 50 53  
3061 GM Rotterdam

Website Jeruzalemkerk: <https://www.rotterdam-kralingen-cgk.nl>

Predikant Drs. A.J.T. Ruis, Struikheide 28 tel. 313 24 74  
3069 LJ Rotterdam

E-mailadres [ajtruis@kliksafe.nl](mailto:ajtruis@kliksafe.nl)

Scriba R.B.J. Naaktgeboren, Gorzenhof 10 tel. 442 60 50  
2907 RA Capelle aan den IJssel

E-mailadres [scriba@rotterdam-kralingen-cgk.nl](mailto:scriba@rotterdam-kralingen-cgk.nl)

Penningmeester Chr. Ger. Kerk Rotterdam-Kralingen,  
Postbankrekening NL59 INGB 0003153010  
Rabo bankrekening NL54 RABO 0159046491

Redactie kerkblad J.A. van Voorden tel. 437 20 75  
Brahmsstraat 136, 2901 JE Capelle aan den IJssel

E-mailadres [j.a.vanvoorden@kliksafe.nl](mailto:j.a.vanvoorden@kliksafe.nl)

Koster kerk J. de Koning, Roekstraat 91  
2903 RS Capelle aan den IJssel tel. 442 10 58

Kerktelefoon & CD's A.D. Huijzer, Stadhouderslaan 4 tel. 475 09 52  
3136 BN Vlaardingen  
Chr. Ger. Kerk Kralingen/Kerktelefoon  
Postbankrekening NL85 INGB 0000 031179

Begrafenisverzorging T. den Hollander tel. 460 05 09

Begrafenisverzorging D.W. Schipper ("Kina") tel. 458 31 12