



“Om vriend en broed’ren”

**Kerkblad van de Christelijke Gereformeerde Kerk
Rotterdam - Kralingen**

De onzalige ruil

"Want Mijn volk heeft twee boosheden begaan: Mij, de Springader des levenden waters, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken die geen water houden" [Jeremia 2:13].

Een bekende uitdrukking van Luther luidt: de zalige ruil. Wat hij daarmee bedoelde? Dit: in Zijn grondeloze genade heeft Christus mijn zonde op Zich genomen en ik heb Zijn gerechtigheid ontvangen. Is dat geen wonderlijke ruil als Zijn gerechtigheid de mijne wordt en mijn zonde op Hem wordt geladen? Nu zouden we kunnen zeggen dat in de Bijbel ook sprake is van een ònzalige ruil. Die vindt plaats wanneer we God en Zijn dienst vaarwel zeggen en Hem verruilen voor andere goden. Aan deze ongehoorde ruil heeft het volk van Juda zich schuldig gemaakt in de dagen van Jeremia. Door zijn prediking roept de Heere hen vanwege deze zonde tot verantwoording en klaagt Hij hen aan.

Hoe dat gebeurt? De profeet gebruikt hiervoor een aangrijpend en zelfs onthutsend beeld. Hij zegt dat het volk twee boosheden heeft begaan. Het eerste kwaad dat de inwoners begaan hebben, is dat ze de Heere, de Springader van het levende water, verlaten hebben. Hun tweede boosheid is dat ze in plaats van Hem te dienen zich tot de afgoden hebben gewend. De afgoden worden vergeleken met bakken die het volk voor zichzelf gemaakt heeft om water op te vangen. Maar het zijn gebroken bakken waarin geen water blijft staan.

Laten we ons het beeld proberen voor te stellen. Ergens in Israël welt een bron van levend water op uit de grond. Het is een fontein die altijd fris en helder water geeft. Maar in plaats dat de mensen dit water gebruiken, houwen zij uit de rotsbodem een waterbak uit, om in de regentijd het regenwater op te vangen. Als dit water lang bleef staan, kreeg het een doffe grondsmaak. Bovendien kon de waterbak gaan scheuren, waardoor het water wegsijpelde en er alleen maar modder en drab overbleef. Daarom was het toch eigenlijk ondenkbaar dat een weldenkend mens zo iets zou. Niemand zou toch een bron van fris stromend water voorbij gaan en het drab uit de waterbak drinken?

Nu wordt het verlaten van de levende God hier niet alleen ontmaskerd als dwaasheid, het is ook een teken van zorgeloosheid.

Hoe is dat met ons? Kennen wij de Heere als de Fontein van het levende water? Of leven we in geestelijk opzicht nog bij de bakken die we zelf hebben uitgehouwen, maar waar al het water uitloopt? Als dat zo is, wordt ons beeld aangrijpend getekend in deze oude versregels:

*“Wij persen de druppels uit ledige zakken.
Wij slurpen aan 't slijk van gebroken bakken.
En niet verre van ons daar ruisen en klaat'ren
Met lokkend geluid Gods levende waat'ren.
Hoort gij dan niet...?”*

Ja, hoeveel keren heeft de stem van het levende water al niet in ons leven geklonken? Het wordt de hoogste tijd dat we ons door de stem van het Woord laten overtuigen, hoe dwaas en hoe levensgevaarlijk het is om zonder God verder te leven. Het wordt tijd dat we net als de verloren zoon tot onszelf komen en ontdekken hoe leeg en waardeloos de gescheurde bakken zijn die we voor onszelf hebben uitgehouwen. Het wordt vooral tijd dat we terugkeren tot Hem die de Bron van het levende water is.

Het beeld van het levende water roept ook nog een andere gedachte op. Helder, fris water gold in het oude Oosten namelijk als bij uitstek om onze brandende dorst te lessen. Nu spreekt de Schrift ook van een geestelijke dorst, een brandend verlangen naar God en naar de gemeenschap met Hem. Wat kan die dorst branden als iemand die de Heere vreest zich van God verlaten weet en het zicht op Gods vriendelijk aangezicht moet missen. We horen de psalmdichter daarover klagen als hij zegt: *“O, God, Gij zijt mijn God, ik zoek U in de dageraad, mijn ziel dorst naar U, mijn vlees verlangt naar U; in een land, dor en mat, zonder water”*. Maar juist dan laat de Heere verkondigen dat bij Hem een bron van levend water is. Daar wil Hij de dorst lessen van hen wier hart oprecht naar Hem verlangt. Daarom worden allen die dorsten genodigd om de toevlucht te nemen tot deze Heilsfontein. En van allen die ooit naar dit levende water gevlucht zijn, is er nooit iemand teruggekomen met de boodschap dat de Bron voor hem was opgedroogd.

Deze bron van heil heeft God geopend in de Heere Jezus Christus. Het levende water dat daaruit vloeit, spoelt alle zonden van een schuldverslagen mens weg. Daarom is het van levensbelang om, in de weg van de bekering, onze gebroken bakken te verlaten en te vluchten tot deze Springader van levend water. Eigenlijk zouden we onszelf geen rust mogen gunnen voordat we in deze Bron gereinigd zijn van al onze zonden en iets gaan verstaan van wat Luther bedoelde met de zalige ruil.

Dr. A. Baars

Diensten des Woords

donderdag	1 september 2022	huwelijksbevestiging	14.00 uur	ds. A.J.T. Ruis Andreas Vuik en Josanne Offermans
zondag	4 september 2022	10.00 & 16.30 uur		ds. M.A. Kempeneers <i>voorbereiding Heilig Avondmaal</i>
zondag	11 september 2022	10.00 & 16.30 uur		Prof. dr. A. Baars <i>bediening Heilig Avondmaal</i>
woensdag	14 september 2022	19.45 uur		Prof. dr. A. Baars <i>1^e Lezing over "het geloof" Thema: zijn of schijn</i>
zondag	18 september 2022	10.00 & 16.30 uur		ds. K. Visser
zondag	25 september 2022	10.00 & 16.30 uur		ds. K. Hoefnagel
zondag	2 oktober 2022	9.30 uur		dr. C.P. de Boer
zondag	2 oktober 2022	15.00 uur		ds. K. Visser

Op D.V. 9 september zal er een psalmzangavond gehouden worden met organist **Pieter Heijkoop**. **Ds. K. Visser** zal de leiding hebben tijdens deze zangavond. De opbrengst van deze avond is bestemd voor de Spaans Evangelische Zending (SEZ).

Tenslotte nog dit. We krijgen berichten dat er in de omgeving van de kerk door ons niet zo netjes wordt geparkeerd. Een ieder die een rijbewijs heeft, weet waar hij wel of niet mag parkeren. We kennen de regels. Noodzakelijke regels met oog op mindervalide medemensen, maar ook de bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Daarnaast hebben we als christenen ook een voorbeeld functie. We zijn te gast in de wijk. We kunnen evangeliseren met Woorden, maar als de daden daar niet mee in overeenstemming zijn, dan doet dit grote afbreuk aan de boodschap. Misschien moet u voor een daarvoor bestemde plek een klein stukje verder lopen, maar er is best ruimte in de wijk.

Collecten rooster

datum	1 ^e collecte	2 ^e collecte	3 ^e collecte
4 sept.	eredienst	onderhoud kerk	algemene kosten kerk
11 sept.	eredienst	Project zending	algemene kosten kerk
18 sept.	eredienst	diaconie	algemene kosten kerk
25 sept.	eredienst	diaconie	algemene kosten kerk
2 okt.	eredienst	kerkelijke kassen	algemene kosten kerk

Nieuw prijsoverzicht van de collectebonnen die beschikbaar zijn :

1 vel van 20 stuks x € 0,20 = € 4,00

1 vel van 20 stuks x € 0,50 = € 10,00

1 vel van 20 stuks x € 1,00 = € 20,00

1 vel van 20 stuks x € 2,00 = € 40,00

1 vel van 20 stuks x € 5,00 = € 100,00

Schoonmaakrooster kerkgebouw september 2022

Week 35	29 aug - 3 sep	Susanne / Liza / Corrie
Week 36	5 sep - 10 sep	Marije / Esther / Annelies
Week 37	12 sep - 17 sep	Marlies / Bertine / Machteld
Week 38	19 sep - 24 sep	Geke / Celia / Willemieke
Week 39	26 sep - 1 okt	Marlena / Joke / Cobie
Week 40	3 okt - 8 okt	Janneke / Marjan / Anneke

Oppasrooster Crèche

4 september: Machteld en Marije
11 september: Bertine en Alexandra
18 september: Willemijn en Dirma
25 september: Willemieke en Jacomiene
2 oktober: Regina en Andrea

Zijn er nog jongeren in de gemeente die op zouden willen passen op de crèche?
Je bent samen met een volwassene en past dan op een groep van ongeveer 10 kinderen.

Zijn er onder ons nog ouders die hun kind graag naar de crèche zouden willen brengen?
Zouden jullie het dan door willen geven aan ons?

Hartelijke groeten,
Bertine Muit
Jacomiene Anker (06-30208200)

Zondagsschool “Timotheus”

Beste kinderen van de zondagsschool,

Wat is de tijd snel gegaan! De vakantie is voorbij gevlogen. Misschien hebben jullie wel allemaal fijne, leuke dingen gedaan en meegemaakt in de zomervakantie. Ook zijn Hanna en Rudo jarig geweest in de afgelopen twee maanden. Van harte gefeliciteerd!

De scholen zijn weer begonnen. Het is altijd weer even wennen om naar school te gaan, maar misschien hadden jullie toch ook wel weer zin in om te gaan. De zondagsschool zal binnenkort ook weer starten: Op zondag 18 september zal b.l.e.w. weer de eerste keer zondagsschool zijn van het seizoen. We hopen jullie allemaal weer te zien in het nieuwe seizoen!

Groetjes van de juffen en meesters van de zondagsschool.

Jeugdvereniging - 16 “Jonathan”

Ha jongens en meiden,

De zomervakantie is alweer voorbij en een nieuw schooljaar is voor jullie gestart. We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad.

Op DV vrijdagavond 16 september hopen we met elkaar het nieuwe verenigingsseizoen te openen. Deze avond is niet in de kerk zoals gewoonlijk, maar bij Eunice thuis en begint om 19.30u. (Michelangelostraat 184, Rotterdam) Iedere jongere van 12 t/m 15 jaar is van harte welkom!

Komend seizoen willen we met elkaar gaan nadenken rondom het thema ‘De heilige oorlog’ van John Bunyan en wat wij hiervan kunnen leren voor in het dagelijkse leven.

We zien er naar uit om jullie te ontmoeten! Groetjes, Jaco, Mark en Eunice

Jeugdvereniging + 16 “Benjamin”

Beste jongeren,

Ik hoop dat jullie allemaal een goede vakantie hebben gehad.

De maand september is bijna begonnen als ik dit schrijf, en dat betekent dat we allemaal weer een beetje in het 'normale' ritme zullen komen.

We hopen in deze maand ook weer aan te vangen met de jeugdverenigingsavonden.

Medio september willen we starten met een informele bijeenkomst. Jullie worden hierover via de groepsapp geïnformeerd.

Tijdens de avonden die hierop volgen hopen we dit seizoen een boek te behandelen.

Ik hoop dat jullie weer allemaal aanwezig zijn op de avonden en dat de groep die zich vorig jaar heeft gevormd, verder zal uitbreiden.

We hebben twee nieuwe leden mogen verwelkomen, Anne-Mirthe en Alexandra. We hopen dat nog meer jongeren hun weg naar de jeugdvereniging weten te vinden.

Namens de leiding,

Hartelijke groet, Willem Romijn

Van de vrouwenvereniging

Aan alle vrouwen van de gemeente,

Graag willen we alle vrouwen uitnodigen om onze vrouwenvereniging te bezoeken. Dit geldt voor leden én meelevendenden. Van harte welkom. We komen elke eerste woensdagochtend van de maand bij elkaar van 10.00 tot 11.30 uur.

Aan de hand van een Bijbelstudieboekje denken we na over de Bijbel en proberen we lessen te trekken voor ons dagelijks leven. Op D.V. woensdag 7 september 2022 is onze eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen. We zijn in het vorige seizoen begonnen met het boekje ‘Josia, een jonge koning die God zoekt’ van ds. A.J.T. Ruis. Met dit boekje gaan we verder. Hoofdstuk 7 is dit keer aan de beurt. Dit gaat over Josia’s reactie op het wetboek. Josia reageert in verslagenheid en vrees als hij hoort dat het wetboek is gevonden in de tempel. Het wetboek dat al jaren verdwenen was en waar ook niet meer naar geleefd

werd in Israël. Josia beseft de ernst en maant het volk Israël tot bekering en bidt God om genade. Welke plaats heeft Gods Woord en Gods wet in ons leven? Wat doet het met ons als we de wet horen en leven we daar ook naar? Weer voldoende stof tot nadenken!

Schrijf(t) u/jij het ook in uw/jouw agenda? Vrouwenvereniging: woensdag 7 september én woensdag 5 oktober van 10.00 tot 11.30 uur in de zijzaal van de kerk.

Hartelijke groet, Marjan en Elselien

Bijbelkring Jongvolwassenen

Beste Bijbelkring,

Na een heerlijke zomer hopen we in september weer te starten met een nieuw seizoen van de Bijbelkring Jongvolwassenen. Ben je tussen de 20 en 35 en vind je het mooi om met elkaar de Bijbel te onderzoeken? Dan ben je van harte welkom!

We starten op woensdag 28 september om 20.00 uur in de kerkzaal. Het thema van dit seizoen is de brief van Jakobus. We willen dit Bijbelboek behandelen aan de hand van het Bijbelstudieboekje *De brief van Jakobus; zijt daders des Woords* van ds. J. Joppe. Op de eerste avond zorgen we voor een stapel van deze boekjes. Heb je vragen over de kring? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij kijken uit naar weer een mooi seizoen met elkaar!

Hartelijke groet,
Arjan en Elise

Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Via de afdracht van de kerkelijke kassen worden diverse zendingsprojecten gesteund. De afdracht die wij doen is specifiek bestemd voor het evangelisatiewerk van Friedensstimme in Siberië. Als u hierover informatie zou opzoeken, dan zult u tot de ontdekking komen dat Siberië een enorm groot gebied is in Noord-Azië en dan m.n. in Rusland. Het evangelisatiewerk dat wij

steunen vindt plaats in het gebied/schiereiland Tajmyr. Daar werken 9 evangelisten die gesteund worden door Friedensstimme. Het schiereiland is overigens ook nog een gebied van vele duizenden vierkante kilometers.

Evangelisten moeten duizenden kilometers reizen om de bevolking, die erin geloofd dat hun leven bepaald wordt door hun vooroudergeesten, het evangelie te verkondigen.

In het contactblad van Friedensstimme (maand juni, 2022) heeft een uitgebreid artikel gestaan over één van de evangelisten in dit gebied. Dit artikel hopen wij nog met u te delen.

D.V. Zondag 11 september zal één van de collecten bestemd zijn voor dit zendingsproject. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen!

Hartelijke groet,
De diaconie

Renovatie Jeruzalemkerk

Inmiddels staat het kerkgebouw grotendeels in de steigers. Met de aannemer hebben we kunnen afspreken dat de steiger voor de bouwvak werd neergezet en we die, zonder extra kosten, gedurende de bouwvak gebruiken. Inmiddels zijn een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers druk bezig met:

- Schuren, plamuren, schuren en verven van het houtwerk, onder andere de dakranden en raamkozijnen
- Het aanbrengen van een beschermende coating voor de zinken dakgoten. Het vervangen van het zink kost tienduizenden euro's. We hebben besloten om dit zolang mogelijk uit te stellen en een speciale coating aan te brengen zodat het zink beter beschermd is en nog vele jaren mee kan
- Het vervangen van houten boeiborden die niet meer hersteld kunnen worden
- Het vervangen van het daklood dat in slechte staat is (door een gespecialiseerd bedrijf)
- Vervangen van kapotte dakpannen
- Kitten van ramen waar nu lekkages optreden

We zijn heel blij en dankbaar met hun inzet.

We zoeken echter nog meer vrijwilligers gezien de hoeveelheid werk. Dat betekent concreet een aantal avonden of een zaterdag aan de slag. Met leuke en inspirerende collega's die ervan houden op hoog niveau te werken.

Verduurzaming kerkgebouw

Iets wat alleen opvalt bij het doornemen van de jaarcijfers is de kostenpost 'energie'. De jaarlijkse kosten schommelden de afgelopen jaren rond de € 10.000 en waren vrij constant. Dat zou, zonder het doorvoeren van energiebesparende maatregelen, nu rond de € 25.000 of zelfs hoger uitkomen op basis van de huidige gasprijs.

Reden genoeg om versneld de verduurzaming te gaan doorvoeren. We willen dit planmatig aanpakken en hebben daarom een projectteam gevormd bestaande uit Bert van Duin, Arjan van Voorden en Paul van Hengel. Mogelijk breiden we dit team uit op basis van ervaring / expertise. Wil je graag meedenken en heb je de nodige kennis op dit gebied dan horen we dat graag!

Punten die we onder andere in het plan willen opnemen:

- Installatie van zonnepanelen (er kunnen er vele tientallen geplaatst worden op het dak)
- Installatie van warmtepompen (inclusief aircofunctie) voor de zijzaal en consistorie en afkoppelen van de centrale verwarming (CV). Vervolgens verwijderen van minimaal 1 CV ketel (er staan er drie)
- Aanbrengen van ventilatoren in het plafond van de kerkzaal om de warmte goed te verdelen en naar beneden te stuwen
- Aanbrengen van isolatie, onder andere onder de kerkvloer
- Andere energiebesparende maatregelen

Gezien de levertijden van materialen is het zeer waarschijnlijk niet meer mogelijk in 2022 nog te starten met de werkzaamheden. Dat betekent dat we in het najaar / winter van 2022 proberen het verbruik van gas zoveel mogelijk te beperken. Om de kosten te beperken ontkomen we daarom niet aan het minder warm stoken, lager dan tot op heden gebruikelijk was. Dat betekent wat minder comfort. Waar we kunnen proberen we dat echter beperkt te houden.

Verduurzaming pastorie

Ook de pastorie krijgt aandacht, het doel is om daar een apart plan voor te maken. Dat zal mogelijk een combinatie zijn van zonnepanelen aanbrengen, warmtepomp installeren ter vervanging van de CV ketel, inductie koken, vloerverwarming aanbrengen (volledig van het gas afsluiten). Het doel is dat daarmee de energielasten van de pastorie structureel gaan dalen.

Renovatie orgel

Ook het orgel heeft dringend onderhoud nodig. Van origine is ons orgel gebouwd door de gerenommeerde orgelbouwer, Van Dam begin 1910. Daar heeft het ook zijn prachtige romantische klank aan te danken. Het orgel is in 1955 grondig gemoderniseerd en omgebouwd van een mechanisch naar een elektro-pneumatisch orgel. Dit betekent dat de aansturing tussen de registers en klavieren naar de pijpen via elektronica gaat. Deze elektronische aansturing is inmiddels al ver voorbij de technische levensduur. Ook het leer in de luchtkanalen vertoont op diverse punten grote windlekkages. Dat is ook regelmatig te horen als het orgel aangezet wordt of aanstaat zonder te spelen. Het orgel wordt momenteel goed onderhouden door de firma Van den Heuvel uit Dordrecht, maar groot onderhoud en het vervangen van belangrijke onderdelen kan nu niet langer uitgesteld worden. We lopen het risico dat tijdens de dienst het orgel er echt mee stopt.

We zijn momenteel in gesprek met een aantal orgelbouwers voor een offerte voor het vervangen van een aantal zeer noodzakelijke onderdelen, om het orgel weer betrouwbaar te krijgen. We worden hierbij geadviseerd en ondersteund door de Orgelbouw Advies Commissie (OAC) van de Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten (VOGG).

Wanneer er meer informatie is, hopen we u weer te informeren.

Namens de Commissie van Beheer en alle vrijwilligers
Paul van Hengel

Uitzending kerktelefoon, aanvang 19.30 uur, ook via kerkomroep.nl

donderdag	1 sept. 2022	ds. D. Bos	Johannes 12: 12-35
donderdag	8 sept. 2022	ds. A.A. Egas	Numeri 10: 1-10
donderdag	15 sept. 2022	ds. M.A. Kempeneers	Genesis 37: 16
donderdag	22 sept. 2022	ds. W.L. van de Staaij	2 Koningen 1: 1-15
donderdag	29 sept. 2022	Prof. dr. A. Baars	Mattheus 8: 14
donderdag	6 okt 2022	ds. J.M.J. Kieviet	Jeremia 31: 8,9

Evangelisatie

Zaterdag 2 juli was het weer zover. De eerste zaterdag van de maand. Evangeliseren vanuit de Jeruzalemkerk en bij het winkelcentrum de Lusthof.

Voor de opening zette ik alvast spullen klaar (vlaggen naar buiten, en Evangelisatie materiaal binnen op de tafels).

De deuren waren nog maar net open of er stond ineens een man achter me met een camera. We raakten in gesprek en ik merkte al snel dat hij eigenlijk alleen geïnteresseerd was in het kerkgebouw zelf en, zo zei hij, het Evangelie is echt niks voor mij en daar was ook eigenlijk verder niet over te praten.

Hij stond al klaar met zijn fotocamera en vroeg of hij foto's mocht maken van de kerk. Tijdens zijn foto sessie bleef ik toch met de man aan de praat over het één en ander en ik greep dat aan om hem te vertellen dat het Evangelie toch ook echt wel iets voor hém is.

Toen vroeg hij mij terloops wat nu het christelijk geloof is t.o.v alle andere godsdiensten en waarom zou dat nu juist het ware geloof zijn.

Ik wees hem op de Bijbel, die ook uitgesteld was op de tafel, en gaf hem de tip om gewoon te gaan lezen iedere dag een klein stukje, 's morgens bij het wakker worden te beginnen met Gods Woord en iedere avond er mee te eindigen. Zo kunt u zelf ontdekken wat het is. Dat vond hij naar eigen zeggen een heel mooie suggestie. Hij pakte de Bijbel aan, bedankte me en vertrok.

Zo wilde de Heere ons nog weer gebruiken als een eenvoudig instrument om Zijn Woord te verspreiden. De kerkdeuren stonden die morgen niet voor niets open en misschien juist wel om die ene man te ontmoeten die vervolgens met het Woord naar huis is gegaan. En het Woord zelf is een kracht Gods tot zaligheid!

Namens de evangelisatie werkgroep

Harrie van der Wal

Oekraïne

Na de reis in juni met hulpgoederen waarin wij aangenaam verrast werden met uw medeleven in woord en daad staat er voor deze maand wederom een hulptransport gepland. En wel van DV 16 tot en met 24 september. Intussen zijn er in juli en augustus ook transporten geweest (door anderen) naar dezelfde bestemming. De oorlog duurt maar voort en de toestand is op vele plaatsen schrijnend. Wij horen er in het nieuws steeds minder van maar nog steeds gaan er mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Velen komen daarbij langs Berehove, daar waar Stefanie de Wildt haar plek heeft gevonden om deze mensen van hulp te voorzien met kleding en voedsel. Vaak heeft men werkelijk niets meer aan bezittingen dan de kleding die men aan heeft.

De vorige maal zijn er zoals gezegd vele blijken geweest van uw betrokkenheid. Daarom durf ik dan ook opnieuw vrijmoedig een beroep op u te doen. Het is immers zaliger te geven dan te ontvangen lezen we in Handelingen 20 vers 35. Ergens anders vond ik dat ook mooi uitgedrukt in een mooie zin die luidt:

Niet veel brengt meer geluk voort - je kunt ook zeggen: maakt meer geluk vrij - dan geven! In het delen van rijkdom is een enorme vreugde te vinden!

Uw bijdrage is weer opnieuw van harte welkom. In de vorm van kleding en voedsel maar ook uw financiële bijdrage zal goed worden besteed. Daar is het banknummer van de diaconie voor beschikbaar NL 76 INGB 0000 4088 65 onder vermelding van Hulptransport Oekraïne. Goederen voor deze reis kunnen aan huis bij de familie Weerheim worden gebracht of in de kerk op zaterdag 3 september en nog tijdens de psalmzangavond op 9 september. Naar verwachting zal de oorlog nog niet snel zijn afgelopen dus ook daarna is alles nog welkom voor een volgend transport.

Boven alles vraag ik u om ook dit werk in uw gebeden te gedenken.

Deze keer hoop ik de reis zelf mee te gaan als chauffeur. Tevens hopen we op plaats van bestemming een paar dagen hand en spandiensten te verlenen. DV na thuiskomst hoop ik u t.z.t. weer verslag te doen over het verloop en de opgedane ervaringen.

Nico Weerheim

Uitnodiging

Alle kinderloze echtparen en alle andere belangstellenden nodigen wij van harte uit voor onze jubileumbijeenkomst **D.V. zaterdag 24 september** in de Gomarus, Hoefslag 11 te Gorinchem.

Inloop 13.30 uur, opening 14.00 uur.

Ds. G.J. van Aalst begint deze jubileummiddag met een meditatie. Over het ontstaan van Revoke vertelt mr. C.G. van der Staaij ons meer.

Na afloop van de bijeenkomst is er een hapje en drankje. Voor de leden en zij die tot de doelgroep behoren is er een warm en koud buffet. Opgeven hiervoor is verplicht.

Voor meer informatie: kijk op www.revoke.nl,

Verpleegkundige hulp gevraagd

Werk u mee aan christelijke zorg in Rotterdam!

Zoek je een baan waar je waardering krijgt en die voldoening geeft? Wil jij werken vanuit je christelijke overtuiging? Kom dan werken in de zorg bij Agathos thuiszorg. In Rotterdam Alexander bieden wij persoonlijke verzorging en verpleging thuis. Om liefdevolle zorg te kunnen bieden, hebben we steeds weer nieuwe betrokken en bevolgen collega's nodig. Wij zoeken een (leerling) verzorgende en verpleegkundige niveau 4. Kijk op www.werkenbijagathos.nl en vind een leuke zorgbaan bij jou in de buurt!

Is deze oproep niet voor jou, dan misschien wel voor iemand uit je omgeving? Je helpt ons en onze cliënten als je hem/haar op onze vacatures attendeert. Alvast bedankt!

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op met Marieke Kasbergen (06-12979306).

Salem zoekt vrijwilligers

Salem heeft verschillende vrijwilligersvacatures open staan.

Zo zijn we op zoek naar een huiskamervrijwilliger, een vrijwilliger activiteitenbegeleider of een vrijwilliger voor de rolstoelfiets en/of de rolstoelbus.

Maar...er zijn nog meer leuke functies! Wil jij/ wilt u een verrijking zijn voor onze bewoners? Kijk dan op www.salem.nl/vrijwilligers voor meer informatie of mail naar hartog.ge@salem.nl



Word vrijwilliger bij Salem!

Wij zoeken een:

Vrijwilliger activiteitenbegeleider		In overleg
Huiskamer-vrijwilliger		In overleg
Vrijwilliger rolstoelfiets		In overleg
Vrijwilliger rolstoelbus		Op woensdag

Interesse? Of andere vrijwilligersfuncties zien? Kijk op www.salem.nl/vrijwilligers of mail naar hartog.ge@salem.nl



Colofon

Kopij inleveren voor de 20e van de maand bij de eindredacteur J.A. van Voorden
Kerkgebouw Jeruzalemkerk, Jeruzalemstraat 95 tel.452 50 53
3061 GM Rotterdam

Website Jeruzalemkerk www.cgkkralingen.nl

Predikant Vacant

Scriba R.B.J. Naaktgeboren, Gorzenhof 10 tel. 442 60 50
2903 ED Capelle aan den IJssel

E-mailadres scriba@cgkkralingen.nl

Penningmeester Chr. Ger. Kerk Rotterdam-Kralingen,
Postbankrekening NL59 INGB 0003153010
Rabo bankrekening NL54 RABO 0159046491

Redactie kerkblad J.A. van Voorden tel. 437 20 75
Brahmsstraat 136, 2901 JE Capelle aan den IJssel

E-mailadres j.a.vanvoorden@kliksafe.nl

Koster kerk J. de Koning, Roekstraat 91
2903 RS Capelle aan den IJssel tel. 442 10 58

Kerktelefoon G. van Duin tel.0180-512317
Chr. Ger. Kerk Kralingen/Kerktelefoon
Postbankrekening NL85 INGB 0000 031179

Coördinatie ouderenvervoer: Ph. van Heteren 0180-552043 vheter@tiscali.nl

Begrafenisverzorging T. den Hollander tel. 460 05 09

Begrafenisverzorging D.W. Schipper ("Kina") tel. 458 31 12