

***Meditatie******Hoe heerlijk is Elim!***

*Toen kwamen zij te Elim, en daar waren twaalf waterfonteinen, en zeventig palmbomen; en zij legerden zich aldaar aan de wateren*  
(Exodus 15:27)



***“Om vriend en broed’ren”***

**Kerkblad van de Christelijke Gereformeerde Kerk  
Rotterdam - Kralingen**

Israël uitgeleid uit Egypte. Op weg naar Kanaän, het beloofde land. In Pi-Hachiroth werd een pad door de Heere gebaad. Op de andere oever is het lied van Mozes en Mirjam gezongen. Toen drie dagreizen in de grote, hete woestijn. Wat een uitdroging! Wat een uitputting! Dorstige kelen, snakkend naar water.

Mara - zij konden het water niet drinken; ‘t was bitter. Hoe vreselijk!

Na Mara volgde echter Elim. Een lustoord in de brandend hete woestijn!

Wie in Israël Massada bezoekt, krijgt onderaan het advies om een blik drinken mee naar boven te nemen. Bij een temperatuur van 45 graden of nog hoger moet een mens drinken. Zonder drinken heeft uitdroging plaats en sterft men onherroepelijk.

Kunt u Israël voorstellen toen het in Elim kwam?

Elim, een oase met 12 waterfonteinen en 70 palmbomen! Dus echt een paradijs! Wat een vreugde!

Geen blakende hitte meer; geen gloeiende zonnestrallen meer. Koelte, heerlijke schaduw; en water, vooral water, water in overvloed. Het dorstige volk van klein tot groot, vindt volkomen lavenis. Ieder kan drinken zoveel hij wil. We zien ze voor ons, uitgelaten, uitbundig van blijdschap. Al het stof van de woestijn wordt weggespoeld. Daarna rustend, liggend in de schaduw van de palmbomen. Al de vermoeidheid ebt weg. ‘t Volk komt weer op krachten, om straks met frisse, vernieuwde moed verder te reizen naar Kanaän.

Al Gods volk is op reis naar Kanaän, naar het hemelse Kanaän. Mara is geen vreemde plaats voor dat volk. Mara behoort bij Gods weg voor dat volk. Maar Elim niet minder.

In Elim wordt de rust genoten. Elim is de plaats van de verrassing op weg naar Kanaän; de plaats van genieting. Daar wordt ‘t vette gesmaakt. Daar maakt een volle beek van wellust een ieder in liefde dronken. O die heerlijke schaduw daar! *“Wie in de schaduw des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten tot in eeuwigheid”*. Geen brandende hitte meer. De zon steekt

daar niet meer. De hitte van Gods gramschap is daar geblust. Jezus Christus plaatsbekledend, verteerd door die hitte, op Golgotha, aan het vloekhout. Daarom om Zijnentwil die plaats.

Elim, voor zondaren die de eeuwige toorn van God verdiend hebben. Zou geen onrecht zijn indien zij door die hitte werden verteerd. Maar wat een wonder! God, de genadige God, de barmhartige God geeft een Elim.

Er is nog meer in Elim: fonteinen des heils, het levende water. Dorstigen worden met dat water gelaafd; dat water dat springt tot in het eeuwige leven.

Nu - is Elim niet een kostelijke plaats, een plaats door de Heere bereid voor reizigers naar Kanaän? Daar wordt de dorst volkomen gelest met dat water dat de Heere Jezus geworden is door Zijn verzoenend lijden en sterven.

Tegen de Samaritaanse vrouw zei Hij: *“vrouw, wie van dit water drinkt, zal in der eeuwigheid niet meer dorsten”*. Bethlehems bornput geeft water,

levend water! Tot die fontein worden we geroepen, genood: *“O alle, gij dorstigen, komt tot de wateren”*. Dat water wordt u aangeboden om niet!

Kent u Elim? In Mara in opstand vanwege bitterheden. De genadige en barmhartige God brengt zo'n volk daarna in Elim. Wat een wonder is dat!

't Is vakantietijd.

Velen zijn er hard aan toe om een rustperiode te hebben. In onze tijd is het zo'n hollen en vliegen. Onze zenuwen zijn vaak tot het uiterste gespannen.

Ook onze schoolgaande jeugd heeft er weer een jaar van zwoegen opzitten. Misschien was het zelfs een examenjaar. Ook jullie hebben ontspanning nodig. Alzo oud en jong moet op adem komen, tot rust komen. Maar vinden wij die rust slechts in Spanje of Griekenland of waar dan ook? Hoevelen keren er niet terug nog meer over de toeren?

Maar vindt u hier op aarde ooit wel de echte rust?

Elim - daar vindt u de rust, de ware rust. De rust van het volbrachte werk van de Heere Jezus. Een wonderlijke rust, een genadige rust, een volheerlijke rust. Voor die plaats hoeft u zelfs niet op reis te gaan. Dat kan in uw woning. Dat kan ook in het bejaardenhuis of verpleeghuis. O zeker - dat kan nu ook op uw vakantie-adres.

Zonder Elim gaat het niet goed. Dan kunt u wel als Israël op reis zijn naar het beloofde land. U zult daar echter niet komen, en dat ondanks Gods rijke toezegging. Wat is dat erg. Straks geen schaduw meer; Gods eeuwige toorn. Straks geen levend water meer. Eeuwig dorsten, smarten lijden in het helse vuur.

U moogt, u moet om Elim bidden. Elim wordt gegeven. Als genade, als gave verworven door Jezus Christus, Hij zonder zonde. Recht op Elim. Maar voor Hem geen Elim. Op Golgotha de hitte van Gods gramschap. Op Golgotha

geen water. De dorstklacht: *“Mij dorst”*. Hoe kostelijk, hoe heerlijk is Elim. Daar wordt de echte rust genoten. Dan kan ik weer verder, 't Gaat naar Kanaän. Daar nooit geen Mara meer. Daar alleen Elim.

*Ds. P. van Zonneveld (1928-2017)*

### **Diensten des Woords**

zondag 7 juli 2024	10.00 uur & 16.30 uur	ds. J. de Bruin
zondag 14 juli 2024	10.00 uur & 16.30 uur	ds. J. de Bruin
zondag 21 juli 2024	10.00 uur & 16.30 uur	ds. J. de Bruin
zondag 28 juli 2024	10.00 uur & 16.30 uur	ds. H. Zweistra

zondag 4 aug. 2024	10.00 uur & 16.30 uur	ds. M. van der Sluys
zondag 11 aug. 2024	10.00 uur	leesdienst
	<b>15.00 uur</b>	ds. K. Hoefnagel

zondag 18 aug. 2024	10.00 uur & 16.30 uur	ds. J. de Bruin
zondag 25 aug. 2024	10.00 uur & 16.30 uur	ds. J. de Bruin

zondag 1 sep. 2024	10.00 uur & 16.30 uur	ds. J. de Bruin
zondag 8 sep. 2024	10.00 uur & 16.30 uur	ds. J. de Bruin

### **Het nieuwe seizoen**

Het is goed dat er in de vele werkzaamheden in het midden van de gemeente ook een periode van rust mag zijn. Zo'n periode is de zomervakantie meestal wel te noemen. Maar als de HEERE het geeft, mag daarna het nieuwe seizoen weer aanbreken.

Daarvoor geef ik al vast wat begindata, die u en jij kan noteren.

Datum	Activiteit
7 september	Startdag
11 september	Eerste Bijbellezing
16 september	Begin van de gewone catechisaties
19 september	Eerste belijdeniscatechisatie
25 september	Eerste Brakelavond

Wat betreft de startdag op DV 7 september: noteer die datum alvast. Over de nadere invulling zult u en jij later nog geïnformeerd worden.

### **Zendingsdag Elburg**

Vele jaren mag in Elburg de jaarlijkse zendingsdag worden gehouden. Dat gebeurde op de eerste of tweede woensdag in juli, na het starten van de zomervakantie. De zendingscommissie heeft besloten daar verandering in de brengen opdat er meer bezoekers zouden komen.

Dit jaar is de zendingsdag gepland op zaterdag 24 augustus. Mij is gevraagd deze ontmoetingsdag weer te openen en sluiten. Noteer deze datum en kom eens luisteren naar het Woord van God op deze altijd weer mooie dagen!

Op dit moment weet ik nog niet waar de ontmoetingsdag gehouden zal worden en wie de sprekers zijn. Maar zodra ik dat weet, zal ik dat doorgeven.

### **Generale Synode**

Inmiddels heeft de bidstond voor de Generale Synode alsook de eerste zittingsdag plaatsgevonden. We zijn dankbaar dat er een moderamen gekozen kon worden en we hopen en bidden dat deze synode duidelijkheid zal geven en bieden over de crisis waarin we gekomen zijn.

Er zal de komende tijd een commissie aan het werk gaan om de synode met een rapport te dienen over het fundament van ons kerk-zijn en de toekomst van onze kerken. Daar zal tijdens de zittingsdagen van 12-15 november over doorgesproken worden. We willen u oproepen de HEERE te bidden of Hij Zijn werk in het midden der jaren wil behouden.

### **Ten slotte**

De volgende kerkbode zal over twee maanden verschijnen. De zomervakantie ligt nu voor ons. Sommigen zullen weggaan en anderen blijven thuis. We wensen iedereen een goede tijd toe. Laten we de alleenstaanden en eenzamen niet vergeten.

Als gezin hopen we ook weg te gaan. Van vrijdag 2 augustus tot vrijdag 16 augustus hopen we als gezin in Oostenrijk te zijn. In de week van 21 juli hopen we ook nog een paar dagen in Nunspeet te verblijven.

Mocht er in die weken dat wij weg zijn wat bijzonders gebeuren, wilt u dan contact opnemen met uw wijkouderling of een andere ambtsdrager?

Ik eindig met een van de gebeden van koning David (Psalm 20:1)

*Dat op uw klacht de hemel scheure!  
Dat Zich de HEER' ontdekk'!  
De God van vader Jakob beure  
U in een hoog vertrek!*

*Hij doe in gunstrijk welbehagen,  
Uit Sions tempelzalen,  
Om u te helpen en te schragen,  
Zijn zegen nederdalen!*

Ontvang een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en kinderen,

Uw en jouw ds. J. de Bruin

### **Schoonmaakrooster kerkgebouw juli & augustus 2024**

Week 27	1 juli – 6 juli	Elise / Gerdine / Melissa
Week 28	8 juli – 13 juli	Alise / Bertine / Pita
Week 29	15 juli – 20 juli	Joukje / Marije / Marlijne
Week 30	22 juli – 27 juli	Elizabeth / Jolijn / Machteld
Week 31	29 juli – 3 aug	Annelies / Esther / Heidi
Week 32	5 aug – 10 aug	Jacomiene / Joke / Marlana
Week 33	12 aug – 17 aug	Corrie / Geke / Regina
Week 34	19 aug – 24 aug	Anneke / Marjan / Willemieke
Week 35	26 aug – 31 aug	Elise / Gerdine / Melissa
Week 36	2 sep – 7 sep	Alise / Bertine / Pita

### **Uitzending kerkteléfono aanvang 19.30 uur [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)**

donderdag	4 juli 2024	ds. K. Hoefnagel	Genesis 35: 18
donderdag	11 juli 2024	Prof. dr. A. Baars	Mattheüs 4: 1-4
donderdag	18 juli 2024	ds. K. Visser	Jesaja 45: 19b
donderdag	25 juli 2024	ds. N. de Jong	Johannes 14: 16
donderdag	1 aug 2024	ds. A.A. Egas	Johannes 3: 14,15
donderdag	8 aug 2024	ds. C.P. de Boer	Ruth 1:14
donderdag	15 aug 2024	ds. M.A. Kempeneers	Ezechiël 47: 1-6a
donderdag	22 aug 2024	ds. M. Baan	Hooglied 4: 6
donderdag	29 aug 2024	ds. C.A. van de Brink	1 Samuel 3: 11-21
donderdag	5 sep 2024	ds. J.M.J. Kieviet	1 Kronieken 13: 13-14

## Data om te onthouden alles D.v.

7 september 2024 Startdag 7september 2024  
11 september 2024 Vrouwenvereniging "Martha", 10.00 uur in de zijzaal  
11 september 2024 Bijbellezing, aanvang 19.45 uur in de kerk  
Vervolg data vanuit het stukje van dominee.

## Collecterooster

datum	1 <sup>e</sup> collecte	2 <sup>e</sup> collecte	3 <sup>e</sup> collecte
7 juli 2024	eredienst	diaconie	algemene kosten kerk
14 juli 2024	eredienst	onderhoud kerk	algemene kosten kerk
21 juli 2024	eredienst	diaconie	algemene kosten kerk
28 juli 2024	eredienst	onderhoud kerk	algemene kosten kerk
4 aug. 2024	eredienst	diaconie	algemene kosten kerk
11 aug. 2024	eredienst	onderhoud kerk	algemene kosten kerk
18 aug. 2024	eredienst	diaconie	algemene kosten kerk
25 aug. 2024	eredienst	diaconie	algemene kosten kerk
1 sept. 2024	eredienst	onderhoud kerk	algemene kosten kerk
8 sept. 2024	eredienst	Friedensstimme	algemene kosten kerk

### Prijsoverzicht van de collectebonnen die beschikbaar zijn :

1 vel van 20 stuks x € 0,20 = € 4,00  
1 vel van 20 stuks x € 0,50 = € 10,00  
1 vel van 20 stuks x € 1,00 = € 20,00  
1 vel van 20 stuks x € 2,00 = € 40,00  
1 vel van 20 stuks x € 5,00 = € 100,00

## Jeugdvereniging - 16 "Jonathan"

Ha jongens en meiden,  
Het JV-seizoen is alweer even voor bij.  
We kijken terug op een fijn seizoen en hopelijk geldt dat ook voor jullie.  
Vele keren werd Gods Woord geopend en we mochten nadenken over de blijde boodschap dat God zondaren genadig wil zijn, dat Hij liefde is, maar

ook dat Hij de zonde haat. We spraken met elkaar over Gods beloften en de vervullingen daarvan.

We dachten dit seizoen na over Jozua. Hij was een kind en een knecht van de Heere. Hij leidde het volk Israël naar het beloofde land. Is Hij daarin niet een type van Christus? Hij leidt Zijn kinderen ook naar het beloofde land. De laatste JV-avond over Jozua dachten we daarover na, over het erven van een huisje in de hemel, die plaats met zijn vele woningen. Daar komen erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Weet jij of in de hemel een huisje staat met jouw naam erop?

Aan het einde van het seizoen zijn we met elkaar op JV-kamp geweest in Vlaardingen. Wat hadden we mooi weer en hebben we veel gedaan. Van een stadspel in Delft, tot een BBQ op het strand, van zingen bij het kampvuur tot klimmen en klauteren tijdens een survival. Maar daarnaast mocht ook meerdere keren Gods Woord open gaan en hebben we ons met elkaar verdiept in het thema 'be social'. Niek Bakker gaf een workshop over hoe je social media kan gebruiken om het Evangelie te verspreiden.

Verder namen we afscheid van Wessel de Groot, die onze JV heeft verlaten. We hopen dat je weer een fijne plek op de +16 JV gaat krijgen en Gods zegen in alles!

De zomervakantie gaat voor jullie bijna beginnen. We wensen jullie een fijne vakantie toe en zoals in Psalm 121 geschreven staat: "Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand."

We zien er naar uit om jullie na de zomervakantie weer te ontmoeten. Verdere informatie daarover volgt nog.

Hartelijke groet, Jaco,  
Mark en Eunice

## Crèche

9 juli Dirma en Anne Mirthe  
14 juli Maaike en Myrthe  
21 juli Dirma en Esmaralda  
28 juli Willemijn en Jolijn

4 aug. Alice en Anne-Mirthe  
11 aug. Machteld en Sabine  
18 aug. Heidi en Tamar  
25 aug. Marije en Leonore

1 sept. Bertine en Alexandra

Vriendelijke groet, Maaike Jongenelen

### ***Vrouwenvereniging "Martha"***

Op 5 juni hadden we ons jaarlijks uitje. We verzamelden bij Joke Weerheim thuis waar we genoten van koffie met gebak en kort stilstonden bij 2 Korinthe 5 vers 1: Want wij weten, dat, zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen." Wie weet niet van de vergankelijkheid en de moeiten in ons leven? Het gaat er om dat het ons aan de voeten van de Heere brengt voor onze tijdelijke, maar bovenal voor onze geestelijke nood.

Na de opening bezochten we Delft. We wandelden door de stad onder leiding van een gids en bezochten de Oude en Nieuwe Kerk. Wat een rijke historie. Ook genoten we van een heerlijke lunch en de dag was snel voorbij. Het was fijn om op een ontspannen manier het seizoen af te sluiten.

In september hopen we het nieuwe seizoen te starten met een preekbespreking op DV 11 september om 10.00 uur in de zijzaal onder leiding van onze dominee. Alle vrouwen uit de gemeente alvast van harte welkom.

Hartelijke groet, Marjan en Elselien

### ***Commissie Zorg-Saam***

Op het moment dat ik dit schrijf moet het uitje naar Blijdorp nog plaatsvinden, maar als u dit leest, is het al achter de rug. We hopen dat we een mooie dag hebben gehad met elkaar.

De zomerperiode is aanstaande en velen zullen op vakantie gaan, anderen zijn niet in die gelegenheid en blijven thuis. We wensen iedereen thuis of op

reis een goede zomer toe. In het vertrouwen dat de Heere alles in Zijn handen houdt.

"De dag is d' Uw, ook vormdet Gij de nacht;  
Gij schiep het licht, de zon met gloed en stralen;  
Door U is 'd aard' gesteld in juiste palen;  
Elk jaarseizoen hebt Gij tot stand gebracht. (psalm 74:16)

Hartelijke groet,  
Machteld Stolk en Elselien Alderliesten

### ***De drie ambten van Christus (14)***

#### ***De priesterlijke bediening in de kennis van de verlossing (II)***

##### Vereniging met Christus.

Wanneer een zondaar de stem van Christus gaat horen, zal de Geest zijn ontdekte hart zó gaan overreden dat zal komen tot Christus. Ja, dan gaat mijn ziel uit 'vanwege Zijn spreken' en zal ik komen tot Christus! Dat komen tot Christus zal leiden tot een ontmoeting met Christus. Wisse spreekt dan van een 'tweeërlei geestelijke kussing'. Christus 'kust' de zondaar (Hij kuste mij met de kussen Zijns monds) en de zondaar 'kust' Christus (Kust de Zoon). Een uitdrukking van wat geloven is! geloven dat aan elkaar verbind. Eerst zal Christus laten weten in de ziel dat de zondaar welkom is en Hij hem hartelijk lief heeft. En door het geloof zal de zondaar Christus aannemen als zijn Verlosser. Deze doorbraak in het geestelijke leven wordt wel omschreven als het kennis krijgen aan de Persoon van Christus. Dat is het verschil tussen een bekommerde vanwege zijn zonden en een bekommerde om verlossing. De eerste is het om de weldaden, de kenmerken te doen, de tweede om de Persoon van Christus.

De geloofsvereniging met Christus wordt in de Bijbel nogal eens aangeduid met het geestelijke huwelijk tussen de Bruidegom en de bruid.

Thomas Boston schrijft in zijn bekende boek 'De viervoudige staat' een prachtig en helder hoofdstuk over deze geloofsvereniging met Christus. Wat er aan vooraf gaat en welke vruchten er uit voortkomen.

Het is goed om daar iets van mee te delen. Hij stelt het voor als een rank die van de oude stam wordt afgesneden en in de nieuwe Wijnstok wordt ingeënt. De oude stam is Adam en de nieuwe stam is Christus.

Hoe gaat dit in z'n werk? Het afsnijden van de oude stam Adam doet de Heilige Geest door het snoeimes van de Wet. Christus laat die wet horen en de Geest past die wet toe. Ik word een ontdekte zondaar. Thomas Boston beschrijft twaalf slagen die de Geest gebruiken kan om een zondaar totaal af te snijden van Adam. Deze slagen zijn bedoeld om een zondaar te ontdekken aan zonden, niet alleen de boezemzonden, maar dat ik in ongerechtigheid geboren ben. Die slagen zijn nodig om mij te leren dat ik met mijn zonden in de schuld sta voor God en die schuld met mijn eigen werken niet kan vereffenen. En als dan Christus aan je ziel geopenbaard wordt en je als een bedelaar naar Hem gaat om genade af te smeken, zijn er nog meer slagen nodig om te leren dat het onverdiende genade is, die Christus geven wil. Ook voor Christus kun je je niet aangenaam maken, maar moede kom ik arm en naakt tot de God Die zalig maakt! En ook dat komen is geen werk van mensen, want je komt er achter dat geloven een gave Gods is. En wie zo afgesneden wordt van alles, wordt door Christus gegrepen, om je vervolgens aan Hem vast te klemmen door het geloof!

Welke rijke vruchten vloeien er voort uit die geloofsvereniging met Christus? Wisse schrijft dat het geestelijke huwelijk een huwelijk is in gemeenschap van goederen. Wat van de zondaar is neemt Christus over en wat van Christus is ontvangt de zondaar. Thomas Boston noemt de volgende weldaden: rechtvaardigmaking, vrede, aanneming tot kinderen, heiligmaking, opwas in de genade, het dragen van Christus' vruchten, het aannemen van Zijn vruchten, verzekering van je geloof, en Zijn hulp en bijzondere zorg die voortkomt uit de voorzienigheid van God. Wat een weldaden! Wat een rijkdom! En dat om niet te verkrijgen! Gelukkig volk, die door Christus' priesterlijk werk zo begenadigd wordt!

#### Vier eigenschappen.

Tenslotte noemt Wisse nog vier bijzondere 'zielseigenschappen' van de vereniging met Christus.

1. Wanneer hij het eerste kenmerk noemt komt dat heel ingewikkeld over. Eigenlijk wil het zeggen dat de band tussen Christus en de gelovige geen vermenging is. Christus blijft Christus en de gelovige blijft de gelovige, maar wel zijn ze door een onlosmakelijke band aan elkaar verbonden.

Een gelovige leeft niet in Christus, maar uit Christus! Ook worden alle gelovigen niet allemaal identiek aan elkaar, maar ieder houdt zijn eigen persoonlijkheid, karakter en gaven. Hoewel ze elkaar in de genade op veel punten gaan herkennen, maar toch ook weer met onderscheid. Niet bij elk van de gelovigen komen de weldaden uit Christus even sterk openbaar. Maar met al de heiligen samen verstaan ze toch de lengte, breedte, hoogte en diepte van de dingen Gods!

2. Evenwel is de band met Christus een allesomvattende band. Door het geloof ontstaat er gemeenschap met de gehele Christus. Dat wil zeggen dat alle weldaden het deel zijn van alle gelovigen, maar door de verschillende mate van het geloof beleeft niet elk kind van God dezelfde dingen even diep.
3. Het is ook een zeer intieme, innige en nauwe band. Er hoeft maar iets tussen te komen en de tere gemeenschap is verstoord. Hiermee bedoelt prof. Wisse de beleving van die geestelijke band met Christus. Hij gebruikt dan twee woorden die binnen het gezelschapsleven nogal eens werden en worden gebruikt. Het statelijke en standelijke leven. Het eerste benadrukt hoe het van Gods kant altijd ligt. Sinds de wedergeboorte zijn de gelovigen van staat veranderd. De staat des doods is een staat des levens in Christus geworden. Maar die staat wordt niet altijd beleefd. Met andere woorden: in de stand van het geestelijke leven kan het zo anders beleefd worden. Wat dacht u van duisternis, verlaten, het vallen in zonden, aanvechtingen? Dus 'standelijk', naar de stand van het geestelijke leven kan de tere gemeenschap wel eens verbroken lijken, maar statelijk kan dat nooit.
4. Dat is dan ook de volgende eigenschap van de geloofsvereniging met Christus. Die is onverbreekelijk en onafscheidelijk. Want Christus trouwt Zijn bruid in eeuwigheid. Zodat niets en niemand hen zal kunnen scheiden van Zijn liefde.

#### Blijvende vereniging

Aan het einde van zijn uitleg over het werk van Christus als Priester in het stuk van der verlossing laat Wisse weten hoe het veelal gesteld is in het leven van de ware gelovigen. Hij spreekt van 'geestelijke echtbreuk'. Hij wijst dan op enkele brieven van Rutherford, waarin deze dienaar van Christus schrijft over de 'tranen van Jezus'. Dat zijn tranen die Hem aangedaan worden bij geestelijke echtbreuk.

Weet u wat zo'n wonder is? Dat Christus, ondanks dat, die afgedwaalde schapen weer opzoekt. Ja elke keer weer opzoekt. Omdat Hij ze vasthoudt! Doe Mij toch open Mijn vriendin! Zo maakt Hij Zijn bruid weer gaande om tot Hem te gaan en Zijn gemeenschap te zoeken. En dan gáán ze er toch weer op uit want hun ziel is krank van liefde tot Hem. Hij zal die liefde toch elke keer weer aanwakkeren. En Hij zal Zich ook weer laten vinden. Ja, en dan zijn de hernieuwde ontmoetingen met Hem nog inniger als ooit te voren. Nee, Hij zal Zijn volk nooit vergeten en verlaten, want ze staan gegraveerd in Zijn handpalmen. Hij is met recht een Priester in der eeuwigheid.

## ***Evangelisatie***

### **Evangelisatie: geloof, hoop en liefde**

Bij het evangeliseren op straat proberen we het evangelie te delen en in contact te komen met voorbijgangers. Daarom zetten we onze kraam op een strategische plek en voorzien deze van mooie magneetplaten met Bijbelteksten. Vaak proberen we het Johannes-evangelie mee te geven, helaas nemen de meeste mensen die niet aan. Daarom gebruiken we ook regelmatig andere folders, een bloem met een Bijbeltekst of de afgelopen keer een reep chocolade met de woorden “geloof, hoop en liefde” en een verwijzing naar 1 Korinthe 13, plus een QR-code met een link naar een Bijbelapp.

Hoewel ook niet iedereen de chocoladereep wilde aannemen, was het echt een goed middel om in contact te komen. Als je dan even dat momentje hebt, gelijk iets te zeggen over de woorden ‘Geloof, Hoop en Liefde, waarvan de liefde de grootste is. Het gesprek kwam dan al snel op de kern van de Bijbelse opdracht voor christenen: God liefhebben en je naaste liefhebben als jezelf. De meeste mensen die ik sprak, voelden zich aangesproken door het deel over naastenliefde. Maar liefde tot God, lag een stuk lastiger. Het viel me op dat meerdere mensen die vroeger naar de kerk gingen verbitterd of onverschillig waren, mede omdat ze niet veel van de onderlinge liefde ervaren hadden.... Een les voor ons?

Met de woorden van 1 Korinthe 13 erbij, kon ik niet anders dan erkennen dat geloof zonder liefde niets is. Gelukkig kon ik daarna ook iets zeggen over de kern van het evangelie, zoals beschreven in Johannes 3:16 ‘Want alzo lief

heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe’.

Diverse mensen, zoals bijvoorbeeld een aantal jonge meiden uit Duitsland die nog nooit een Bijbel hadden gelezen, enkele personen die folders voor D66 aan het verspreiden waren, maar ook enkele oudere mensen die vroeger naar de kerk gingen, werden toch geraakt door deze boodschap en beloofden de teksten nog eens rustig na te lezen. We bidden dat de Heilige Geest dit werk wil zegenen en ook ons als gemeente de liefde voor God en onze naaste wil schenken opdat we een ‘lichtend licht zullen zijn’, ‘een stad op een berg’.

### *Solofon*

Kopij inleveren voor de <b>20e</b> van de maand bij de hoofdredacteur ds. J. de Bruin	Jeruzalemkerk, Jeruzalemstraat 95 tel.452 50 53
Kerkgebouw	3061 GM Rotterdam
Website	Jeruzalemkerk <a href="http://www.cgkkralingen.nl">www.cgkkralingen.nl</a>
Predikant	Drs. J. de Bruin, Struikheide 28 tel. 318 10 39
	3069 LJ Rotterdam
E-mailadres	<a href="mailto:j.debruin@kliksafe.nl">j.debruin@kliksafe.nl</a>
Scriba	R.B.J. Naaktgeboren, Gorzenhof 10 tel. 442 60 50
	2903 ED Capelle aan den IJssel
E-mailadres	<a href="mailto:scriba@cgkkralingen.nl">scriba@cgkkralingen.nl</a>
Penningmeester Kerk	Chr. Ger. Kerk Rotterdam-Kralingen, Postbankrekening NL59 INGB 0003153010
	Rabo bankrekening NL54 RABO 0159046491
Penningmeester Diaconie	Chr. Ger. Kerk Rotterdam-Kralingen NL 76 INGB 0000 408865
Redactie kerkblad	J.A. van Voorden tel. 437 20 75
	Brahmsstraat 136, 2901 JE Capelle aan den IJssel
E-mailadres	<a href="mailto:j.a.vanvoorden@kliksafe.nl">j.a.vanvoorden@kliksafe.nl</a>
Koster kerk	J. de Koning, Roekstraat 91
	2903 RS Capelle aan den IJssel tel. 442 10 58
Kerktelefoon	G. van Duin tel. 0180-512317
	Chr. Ger. Kerk Diaconie NL76 INGB 0000408865
Coördinatie ouderenvervoer:	Marlena Hamelink tel. 06 10732592
E-mailadres	<a href="mailto:marlenahamelink@gmail.com">marlenahamelink@gmail.com</a>